

Sterrenzaden - Wat moeten we DOEN, en hoe moeten we nu ZIJN? Gesprek met Yazhi Swaruu

Gepubliceerd op 7 september 2021 door Cosmic Agency, Gosia

Gosia: Ik heb een vraag van iemand. Hoe zou jij antwoorden, Yazhi? "Ik begin te geloven dat het onverstandig is voor sterrenzaden om op deze planeet te incarneren. Het zou logisch zijn als de wereld onze hulp echt organisch nodig had. Maar aangezien degenen die aan de top staan het spel binnen een week zouden kunnen beëindigen als zij dat willen, zal niets wat wij doen ooit een echte impact hebben. We zijn voorbestemd om met het schip te zinken, hoe hard we ook proberen om de uitkomst te veranderen."

Yazhi: Hangt ervan af of die sterrenzaden kippen (bangerikken) zijn of niet. Niemand heeft ooit gezegd dat het makkelijk zou zijn. Niets wat de moeite waard is, is ooit gemakkelijk. Je kunt tegen ongelooflijke tegenslagen ingaan en toch winnen, wat het ook is dat je wilt winnen, het hangt allemaal af van gezichtspunten, meestal persoonlijke. Maar de dikke dame heeft nog niet gezongen. Velen zullen sterven, ja. Mensen sterven sowieso, maar ... het gaat er niet om of je sterft of niet, maar om goed te sterven. Omdat je sowieso zult sterven. Jouw keuze om te sterven als een leeuw of als een lam. Ik persoonlijk wil ze een schop onder hun kont geven! Waarom? Om de realiteit in iets anders te veranderen.

Maar het doel van het gevecht moet van jou komen. Niet van de resultaten. Dhor K'aal'el is ervan overtuigd dat de strijd niet alleen gaat over "goed en kwaad" of het helpen van anderen. Het gaat er eerder om te vechten voor wie ieder van ons is. We vechten omdat dat is wie we zijn. We vechten uit zelfrespect. Om onze zielen te bewaren, om met opgeheven hoofd te lopen.

Gosia: Maar de Federatie heeft de leiding, zij zullen dat niet laten gebeuren. Dat wij de realiteit ombuigen naar iets dat wij willen.

Yazhi: Ja ja, de leiding, maar ik heb je al eerder gezegd dat de echte baas hier de mensen van de Aarde zijn en wat zij collectief willen. Ja ja, wat zij (de mensen) willen wordt gemanipuleerd door de Cabal, en op zijn beurt is de Cabal een weerspiegeling van het volk. Dit klinkt als esoterische onzin... nonsens ... en toch is het de keiharde waarheid. Het is zo gemakkelijk als mensen zich realiseren dat zij de regels niet hoeven te volgen die hen worden opgelegd door de zogenaamde opperheren van hun rijk, opperheren die door hen zijn opgeroepen en verlevendigd en gemanifesteerd.

Gosia: Zij zitten in een vicieuze cirkel met de Cabal die hen manipuleert en zij die een Cabal manifesteren. Het is een hond die zijn staart achterna rent.

Yazhi: Ja, dus, sla er maar eens op los! Ja ja, maar dan zullen ze de samenleving resetten. Reset of niet, het kan niet gebeuren als het collectief niet meewerkt, en precies dat manifesteert. Neem het als een eindexamen. Ofwel haalt het menselijk collectief het of... ze slagen niet, en dan is het terug

naar het eerste leerjaar! We zullen allen sterven. Jullie keuze of we er iets aan durven doen of alleen maar wachten en toekijken. Je kunt ofwel een toeschouwer ofwel een hoofdpersonage zijn.

Velen zeggen dat wij negatief zijn. Maar wat wij in feite willen, is dat ze het probleem zien, zodat ze weten wat ze vervolgens moeten doen. Maar het moet tot hen doordringen dat het van hun afhangt, en van hun alleen. Zonder enige hulp te verwachten. En dat is wat zelfs de Federatie van hen verlangt: dat ze de controle overnemen. Wat hun hogere Zelf van hun verlangt, hun missie in het leven als een doel voor incarnatie, dat ze stoppen in de slachtofferrol te staan, want ze zijn slachtoffers, maar ze moeten er nu iets aan doen! En zij moeten inzien waarom zij geen hulp zullen krijgen, niet op de manier waarop zij die verwachten te krijgen. Want de manier waarop ze hulp verwachten krijgen is een Matrix-Cabal regressieve verleiding. Om achterover te leunen en niets te doen.

Zij moeten nu doen wat zij denken dat de juiste manier is, zelfs als dat strijd betekent. Of niet, en alleen voor hun hoekje te zorgen. Dat is alles wat zij moeten doen, zichzelf redden, want zij zullen niet in staat zijn iemand te redden die niet bestemd is om gered te worden, zelfs niet hun eigen familie. Ze worden verdrietig omdat ze zien dat hun familie hen negeert. "Hij die groeit in kennis, groeit op gelijke wijze in verdriet." Ecclesiastes 1:18 Bijbel.

Het doet pijn om meer te weten dan je gelijken. Daarom moeten ze leren los te laten. Ze moeten leren afscheid te nemen van familieleden, want het ligt niet in hun handen om dit te stoppen, dat kunnen ze niet, het enige wat ze kunnen zijn is een inspiratie voor degenen die volgen. En in tegenspraak hiermee, is het vechten van deze laatste strijd alles wat overblijft. Dit is wat je de komende incarnaties zult meenemen. Dat jullie allemaal daar waren en het kwaad bestreden. Het is geen kwestie van sterven of niet, we zullen allemaal sterven, het gaat erom goed te sterven.

Gosia: Wat wil je dat mensen van deze realiteit maken?

Yazhi: Iets wat vanuit menselijk standpunt rechtvaardiger is. Ergens waar de Federatie hen als leden behandelt, en niet als één of ander ziek experiment.

De mensen daar geloven in alles, behalve in dat ene ding dat geen leugen is. Ze hollen achter alles aan, behalve wat de moeite waard is. Zichzelf. Zij zijn altijd afhankelijk van anderen, vooral om te weten wat en hoe te denken. Dat is het probleem, ze denken niet na. De meesten althans. Ze moeten als collectief beseffen dat ze alleen maar uit hun angst hoeven te stappen, en in zichzelf te geloven, niet in wat CNN hen vertelt.

Gosia: Inclusief ons, zij zijn ook afhankelijk van ons, en van jou, om hen dingen te vertellen.

Yazhi: Dat klopt, ze hoeven niet in ons te geloven of ons te horen, alleen zichzelf. Maar vergeet niet dat het in dit geval een collectieve, persoonlijke hulp moet zijn, en dat het van daaruit is dat ieder moet werken, aan hemzelf of haarzelf. Maar het wordt bereikt als een collectief. Het veranderen van het Collectieve Onbewuste.

Op dit ogenblik is er een breuk in de tijdlijnen, wat ertoe leidt dat mensen in totaal verschillende mentale realiteiten denken en leven, ook al delen zij dezelfde tafel. Maar die tijdlijnen, gebroken of niet, gaan meestal in twee richtingen: zij die geloven in het officiële verhaal en in het systeem, en zij die dat niet geloven en op hun eigen manier denken.

Gosia: Maar wat heeft het voor zin om aan jezelf te werken als ze nog steeds valse informatie als waarheid te horen krijgen?

Yazhi: Je hebt geen informatie nodig, die als goed of slecht, waar of onwaar ingedeeld is. Je hoeft alleen maar in rust te observeren, niet deel te nemen aan dingen waar je niets aan kunt doen, en alleen deel te nemen aan dingen waarvan je weet dat je ze wil. Je hoeft alleen maar vast te houden aan wat je persoonlijk bent gaan geloven, en daarbij steeds nieuwe informatie op te nemen, als je die informatie wilt. Je hebt geen ruwe informatie nodig. Je hoeft alleen maar in jezelf te geloven, en je goed beoordelingsvermogen, zonder te zoeken naar bevestiging van buitenaf.

Gosia: Hoeveel van ons hebben we nodig om deze realiteit te kunnen ombuigen?

Yazhi: Zoals ik al eens zei, je hoeft geen numerieke meerderheid te hebben. Het is geen democratie. Eén enkel sterrenzaad kan het systeem verwoesten. Het hangt af van zijn wil en vindingrijkheid. Er zijn meer dan genoeg sterrenzaden en mensen om de dingen om te draaien. Het probleem is dat ze verspreid en niet gefocust zijn, zodat zij alleen persoonlijke werkelijkheidssystemen creëren, en zich niet bij anderen aansluiten om een ander Collectief Onbewustzijn te maken.

Gosia: Dus je adviseert ze zich bij elkaar aan te sluiten?

Yazhi: Om samen te komen om iets moois te creëren, hun kleinzielige meningsverschillen opzij te zetten, en zich te concentreren op datgene waarvan zij allemaal vinden dat het het probleem wegneemt dat de Aarde nu treft.

Gosia: Zoals gemeenschappen?

Yazhi: Ja, bijvoorbeeld. Echte fysieke gemeenschappen en ook online gemeenschappen, werkgemeenschappen en werkgroepen, zoals ik al zei, waarbij kleinzielige verschillen buiten beschouwing worden gelaten.

Je bent moedeloos omdat je niet meer weet in wie je moet geloven. Dat is juist!! De enige waarin je helemaal kunt geloven is in jezelf, dus laat die "ik kan het niet"-mentaliteit varen, waarin je je niet in staat voelt ook maar iets te doen, maar denk na over wat jullie allemaal wél kunnen doen als individu en als collectief.

Ik kan je niet zeggen wat je moet doen, want ik ben jou niet. Ik ken je interesses niet en weet niet wat je vandaag kan doen. Maar jij weet wel wat je kunt doen. Doe het! Hoe klein dat ding ook is, of misschien is het niet zo klein, je weet niet hoe groot of hoe klein het resultaat is van datgene wat je kunt doen!

Ik kan jullie geen hoop geven, de hoop kan alleen van jullie zelf komen. Ik kan niet weten wat ieder van jullie hoop geeft. Jullie weten dat. Maar ik weet dat de Aarde nooit een gemakkelijke plaats is geweest. En dat zal ook nu niet het geval zijn. Verwacht niet dat één of andere macht jullie allemaal komt redden. Jullie hebben dat zelfs niet nodig.

Je hoeft alleen maar op je kleine hoekje te letten. En leef van dag tot dag zo gelukkig mogelijk met hetgeen je hebt. Zelfs als het niet veel is, jullie hebben alleen jullie levens nodig.

Afgezien daarvan, moeten jullie bij elkaar komen. Zoals ik al zei, vorm gemeenschappen voor werk en om elkaar te helpen. Jullie moeten bij elkaar komen, dat is één van de belangrijkste wegen die jullie moeten volgen. Zoek gelijkgestemde mensen. Sluit je bij hun aan.

En dan moeten jullie op zoek gaan naar andere oplossingen voor politieke en sociale interacties en bestuursystemen of -mechanismen, want Democratie werkt niet. Jullie hebben een holografisch systeem nodig, en dat werkt goed, zelfs in kleine gemeenschappen van slechts 2 mensen (zoals in een echtpaar). Daar is waar het begint.

Maar dat is vooruit denken. In de tussentijd, sluit je aan bij gelijkgestemde mensen en organiseer jullie om iets te doen. Een goed voorbeeld van mensen die dit doen zijn organisaties als "Medicos por la Verdad" ("Artsen voor de Waarheid") (ik ken de equivalente naam niet in het Engels). Dat is een goed voorbeeld van wat jullie allemaal kunnen doen. Help elkaar vanuit jullie gemeenschap. Dat kun je doen.

Help elkaar in de groep, bijvoorbeeld wanneer een groepslid in ongenade valt en zijn baan verliest, neem hem/haar dan op in de groep totdat hij/zij weer op eigen benen kan staan. Die persoon kan de

gemeenschap op andere manieren helpen terwijl het wordt uitgezocht. Dat is de ingesteldheid waardoor gemeenschappen en groepen mensen de slechtste omgevingen kunnen overleven. De basis van een holografische samenleving.

Onthoud dat er geen echte procedure is om een holografische samenleving op te richten, aangezien deze altijd moet afgestemd worden op de behoeften van elke plaats die er gebruik van zal maken. De basis is de ingesteldheid van de mensen. De mentaliteit.

Jullie moeten nu begrijpen dat de sleutel tot wat jullie zoeken in jullie zelf ligt. En serieus. Hulp is nodig, maar om de redenen die we hebben uitgelegd, zie ik het niet gebeuren zoals jullie wordt verteld door New Agers, of door de Media. Dus hoe eerder jullie begrijpen dat jullie verantwoordelijkheid moeten nemen over jullie levens, des te beter het voor jullie zal zijn. Ook al gaat het maar om eenvoudige keuzes, maar je hebt ze wel.

Degenen die macht over je hebben, op een waarneembare wijze, of het nu je ouders, leraren of regeringen zijn, willen je alleen maar proberen te overtuigen om te gehoorzamen. En als je je in een hoekje voelt geduwd, of tussen een rots en een harde plek, dan heb je je door je keuzes in het verleden stapje voor stapje zelf in die positie gebracht.

Dus zoals ik altijd heb gezegd, de sleutel is te begrijpen dat je je leven in eigen handen moet nemen, dat je verantwoordelijk moet zijn voor de keuzes die je maakt, hoe banaal of eenvoudig ze ook zijn. Zelfs als je de keuze hebt om op de grond te slapen of op je stapelbed in een gevangenis, heb je nog een keuze. Het gaat er dus om dat je vanuit één gezichtspunt een vrije wil hebt, en vanuit een ander gezichtspunt heb je die niet. Men moet beide hebben om het grotere plaatje te begrijpen.

Gosia: Wat als iemand vraagt: Maar die toevallige vrije wilskeuzes zullen toch geen invloed hebben voor het grotere geheel van de mensheid, omdat die van bovenaf wordt bestuurd.

Yazhi: Dat klopt vanuit jouw beperkte gezichtspunt. Zelfs ik kan van hieruit de Federatie niet beïnvloeden zoals ik zou willen. Hier heb ik ook een regering. Die van jullie daar is gebaseerd op deze grotere hier, daarom lijkt het op elkaar. Dus moeten we allemaal doen wat we kunnen. En om een geweldig citaat van Spiderman's oom te gebruiken: "Met grote macht komt grote verantwoordelijkheid."

We moeten die verantwoordelijkheid nemen vanuit een punt en een hoek van kracht en overtuiging, van zelfvertrouwen en niet in een toestand van angst. We moeten de religieuze manipulaties van zowel goddelijke als politieke en wettelijke straffen van menselijke vervaardiging, die zij gebruiken als excuus om in hun eigen geest geen volledige werkelijkheid te vormen, achter ons laten, die zij op hun beurt kunnen gebruiken als basis om een nieuwe eigen identiteit te smeden die buiten in het collectief zal worden weerspiegeld.

Leer alles wat er te leren valt, studeer en studeer zonder ophouden, om je eigen systeem van waarden en overtuigingen te vormen. Je zult niet verkeerd lopen, ik weet dat velen van jullie daar bang voor zijn, omdat vanuit de interesse-positie die jullie die naar mij luisteren innemen, van de moed om uw eigen beslissingen te nemen, staan jullie ethisch en moreel al boven jullie eigen religieuze, politieke leiders en doktors!

Vanuit deze positie van waarde en van geloof in jezelf, met de intentie om een betere wereld voor iedereen te hebben en te manifesteren, zullen jullie de zekerheid hebben dat wat jullie doen van een hogere morele waarde zal zijn dan wat zij willen opleggen. Zolang je altijd rekening houdt met de behoeften en rechten van anderen, vanuit een positie van het zoeken naar de gemeenschappelijke punten onder elkaar, en niet naar de verschillen.

Denken in een rol ten dienste aan anderen werkt niet op de Aarde zoals die nu is, want zij die ten dienste staan van anderen, zoals dat in de Nieuwe Tijd (New Age) heet, maakt zichzelf alleen maar tot slaaf van opportunisten die zich spirituele gidsen noemen, of je zult in ieder geval teveel geven aan iedereen om je heen zonder dat er een evenwicht is om in je eigen behoeften te voorzien.

Het is niet eenvoudig om simpelweg te leven ten dienste van anderen, maar je moet een evenwicht bewaren tussen je eigen behoeften en daarvan uitgaan als basis. Wanneer die individuele behoeften voldoende voorzien zijn, kun je van daaruit anderen helpen. Dit altijd met in het achterhoofd dat het zelfhulpproces, als basis, niet gevormd mag worden door anderen te misbruiken, of anderen toe te laten jou te misbruiken.

Dus ken jezelf. En zoals ik al zei: "Met grote macht komt grote verantwoordelijkheid." En als je macht hebt, moet je die gebruiken. Als we bepaalde macht hebben, wat het ook is, dan moeten we die zo verstandig mogelijk gebruiken. En er is veel dat gedaan kan worden.

Ik kan zeggen dat ik gewoon een 10 jarig meisje ben dat 2 jaar geleden haar moeder verloor. En kijk naar de ophef die ik tot nu toe heb gemaakt. Maar ik ben ET? Nou en? Jullie zijn allemaal machtige wezens, het zijn alleen jullie ideeën en jullie gedachten die jullie allemaal beperken.

Zoals ik altijd zeg, en altijd zal blijven zeggen, het enige dat je beperkt is je idee dat je beperkt bent. Dus je bent je eigen limiet, jouw beslissing hoe groot en machtig je wil en zal zijn.

Zelfs onder een Collectief Onbewuste ben jij degene die het aanvaardt, erin trapt en het overneemt, omdat je het kunt begrijpen, alles wat je omringt, jij, je mensen, je omgeving en je eigen geest... jij bent altijd degene die het beheerst.

Je bent een sterwezen, je bent de Bron, zelfs niet eens een fragment van de Bron, ik bedoel de Bron zelve. Alle anderen zijn gewoon jij in andere kleren, en alle schisma's in je wereld zijn het product van je eigen angsten.

Enge dingen zullen er altijd zijn, maar je wordt onbevreesd zodra je ervoor kiest er niet in te trappen, en verder te gaan met leven en gelukkig te blijven en te genieten van elk moment van je leven.

Als je iemand wilt zijn, uniek, en waarlijk machtig, dan moet je leren voor jezelf te denken en durven om de massa niet te volgen. Dan zul je grenzeloos zijn.

Je klein en kwetsbaar voelen is de illusie, je geest en ziel is wat je groot maakt! Onafhankelijk denken is ware kracht. Je leeft al, dus wees onbevreesd en ga naar buiten en maak een deuk in het universum!

Kies met wie je omgaat, kies de onbevreesden en de onafhankelijke denkers.

Wees wijs voor jezelf, en vooral, vertrouw erop dat wat jij als wijs beschouwt, voor jezelf de juiste weg is, zonder je iets aan te trekken van wat anderen denken.

Wees trouw aan jezelf, boven alles. Wees liefdevol, wees zacht, wees onbevreesd. En ga verder!