

## Translation English - Swedish

20 Feb 2022

### Spiritual Talk with Minerva Swaruu - First Chat - Welcome aboard!

<https://swaruu.org/transcripts/spiritual-talk-with-minerva-swaruu-first-chat-welcome-aboard>

Author, Cosmic Agency, Gosia, Published 3 Feb 2022

Ursprungligen Spanska

\*) Kommentar översättaren

## Spirituellt Samtal med Minerva Swaruu - Första Chat - Välkommen Ombord

**Robert:** Hej Minerva! Kommer du för att hälsa på oss?

**Swaruu Minerva (11):** Jag vet inte hihi.

**Gosia:** Nyfiken på oss?

**Swaruu Minerva (11):** Ja, möjligen.

**Gosia:** Skulle det inte räcka att få information om oss via telepati från Athena eller Yazhi?

**Swaruu Minerva (11):** Nej det fungerar inte eftersom Yazhi leker med det och då kommer jag inte veta vad som är verkligt längre. Hon smälter samman det verkliga med det överkliga som hon själv gör till sin verklighet.

**Gosia:** Hon skämtar? Vad menar du? Om hur vi är?

**Swaruu Minerva (11):** Yazhi skämtar på ett mentalt plan om det hon delar med dig. Du ber henne att beskriva ett hus i detalj och hon skickar beskrivningen av huset till dig men med fönster illustrerade som katthuvuden med enorm rosett ovanpå. Och så skrattar hon. Hon har förmåga att sammanställa komplex information.

Det är svårt nog att beskriva något helt via telepati och Yazhi förändrar de mentala bilderna till ett slags förståndsmässigt photoshop. Och hon gör det så detaljerat att det blir förvirrande, något som bara kan förstås med fullständig telepati.

**Gosia:** Låter skoj. Och hur beskriver hon oss då? Berätta.

**Swaruu Minerva (11):** Jag vet inte hur jag ska beskriva det eftersom det kan ses som allt för övergripande men hon älskar dig väldigt mycket.

**Gosia:** Hur beskriver hon oss?

**Swaruu Minerva (11):** Ni är lojala och visar förståelse för henne i engagemanget att uppnå något viktigt tillsammans. Viktigt att fortsätta och uppleva det som uppnås.

**Gosia:** Tack, så vackert! Tack för att du delar. Och hur mår du?

**Swaruu Minerva (11):** Jag håller fortfarande på att anpassa mig till att vara här och jag försöker vara lycklig. Det är Yazhi som alltid försvinner men det gör även jag. Jag menar vi funderar mycket hela tiden. Vi är inte här riktigt hela tiden i det fysiska även om vi har kroppar. Det är svårt för oss att vara i det fysiska och lämnar lätt våra kroppar.

**Robert:** Så du har en fot här och den andra där.

**Swaruu Minerva (11):** Vi är snarare på andra sidan med en liten tå i det fysiska. Det är vad Yazhi gör när hon låter korken gå upp genom taket och tvingar sedan ner korken igen för att återigen vara något med en fysisk kropp.

Vi älskar Taygetans väldigt mycket men ibland behöver vi vara i vår egen densitet. Att vara med dem är roligt och de är så trevliga men de sveper in oss i sina rutiner och med det i deras existentiella densitet (5D)\*.

**Gosia:** Jag förstår. Och vad har du för åsikt om Jorden och allt som händer? Yazhi säger att det fortfarande går att vinna. Tror du det?

**Swaruu Minerva (11):** Jag ser hela spektrat, att folket vinner och inte gör det.

I slutändan handlar det en win-win i form av en oerhörd ögonöppnande upplevelse som expansionen av det mänskliga sinnet står inför, genom deras frigörande från bindningar av deras självcentrerade koncept. Det är vad som har fått dem att manifesteras sig i självförstärkande cirklar som skapar allt kaos.

Dock känner jag att det kommer att kosta ett betydande antal liv och av livstids erfarenheter för att kunna stoppa allt detta.

**Gosia:** Yazhi sa nyligen att hon till och med ser människorna ta kontroll inom en inte så avlägsen framtid. Och att 5G-antennerna skulle kunna användas för fågelbon. Men hon ser också att vi kan förlora. Ingenting är ännu klart.

**Swaruu Minerva (11):** Det är de mångas resultat som blir avgörande. Och slutresultatet kommer att vara upp till de medvetna människorna att avgöra vad resultatet skall bli. De andra som bara följer med och accepterar systemet existerar i princip inte.

**Robert:** Verkligheten i dag som jag ser det är att 80% av befolkningen är vaccinerade.

**Swaruu Minerva (11):** Då kommer minst 80 % av dem att dö. Du kan även se det som sker som en maximal test så som ett videospel på högsta nivå.

Det viktiga är inte ens att överleva utan vad var och en får med sig. Vad de lyckats behålla från deras vistelse i livet. Vi alla kommer att dö men det viktiga är vad som uppnåtts i livet, av vad var och en har i behållning inom Sina själar.

**Gosia:** Grejen är den att många inte kommer att behålla sin själ. De vaccinerades själar kommer att lämna kroppen och andra kommer att bli AI-robotar.

**Robert:** Vart ska deras själar ta vägen?

**Swaruu Minerva (11):** De kommer att assimileras i Ursprungskällans medvetande-soppa. Även det faktum att de är vaccinerade innebär att de inte längre kommer att kunna komma in i de där kropparna, eftersom vaccinet i små steg så småningom kommer att ta ut dem från deras kroppar i form av en långsam successiv frånkoppling av själen.

Vilket dock egentligen är detsamma som döden i slutändan och de kommer alla att gå dit de är förutbestämda att gå och vara de som de verkligen är.

**Gosia:** Men kommer de att komma från Jorden till andra platser eller kommer de att komma tillbaka till Jorden? Eller vad deras frekvens dikterar? Jag antar att de vaccinerades frekvens inte kan vara särskilt hög i de flesta fall och att de därför kommer tillbaka till Jorden? Men å andra sidan har det sagts att det är ett massivt utträde av själar från Jorden.

**Robert:** Ja deras frekvens är troligen inte särskilt hög om de vaccinerade sig och inte tänkte samt ifrågasatte vad de hör från allmän media.

**Swaruu Minerva (11):** Vart du kommer att gå kommer alltid att bero på vem du är. Men kom ihåg att du inte går någonstans utan bara lever reflektionen av den du är.

Således är det inte bara omöjligt att veta vart de kommer att ta vägen och det är helt enkelt inte upp till oss att säga det. Varje person kommer att skapa sin egen värld på grund att de inte går någonstans, de själva ÄR deras värld. Deras själar går ingenstans. De är helt enkelt och de lever vad de är, inte vad de vill.

**Gosia:** Fast vad någon vill är alltid kopplat till vad man är.

**Swaruu Minerva (11):** Ja som vägledning av olika möjliga val. Men du har inte makten att avgöra vem du är. Jag kan tänka mig att jag vill kasta kokosnötter på Tina (Athena) som står utanför men kommer inte att göra det för jag vill inte skada henne.

Jag tänkte på det dock men den tanken avgör fortfarande inte vem jag är.

**Gosia:** Ja, men om det finns en form av en mycket stark önskan så tror jag att det speglar vem du är. Vad jag än ville starkt i mitt liv gjorde jag... och jag tror att det var det även var det som definierade mig. Som att jag till exempel ville komma till Barcelona och så skedde.

Och det definierar mig på samma gång som den jag är:

- En nomadisk, föränderlig, utforskande typ men ja, det finns andra typer av önskemål som inte gått i uppfyllelse och dessa definierar dig inte eller inte särskilt mycket.

**Swaruu Minerva (11):** Ja, dessa är de andra.

När det är ditt önskemål som kommer att definierar dig och om den önskan är stark kommer den att manifesteras i det du kallar ditt liv och med stor kraft.

**Gosia:** Mari (som de kallar Minerva), på tal om själers icke-linjäritet... så har jag följande fråga:

- Yazhi sa att många själar kommer att bli väldigt arga och kommer att jaga kontrollanterna. Men alla de som kommer att "dö"... kan egentligen redan vara här eftersom det inte finns någon tid! Så de som dör nu och de som kommer att dö i "framgent" av detta borde redan vara här och slås från Astrala nivåer etc. Är det så?

**Swaruu Minerva (11):** Ja, det stämmer och många själar som varit där kommer tillbaka för att strida på olika sätt. Ibland är de ETs eller andra personer som kallar sig mänskliga. Du ser det även i speglings fenomenet, människor som ser exakt ut som du men är på Jorden. De är du där nere i ditt tidigare liv så att säga, vilket kvarstår som ett eko av den du är idag. Ditt skäl att komma tillbaka.

**Gosia:** Men jag menar inte bara de som var här, jag menar de som fortfarande är här men som kommer att dö i framtiden. Skulle inte de kunna vara här redan nu samtidigt, hahaha! Eftersom från det Astrala så kan de gå "bakåt" i tiden - till nu. Så att deras människokroppar fortfarande är här och dessa från det Astala kämpar i andra former samtidigt. Stämmer det?

**Swaruu Minerva (11):** Exakt, för i sig överlappar allt i nuet. Och det förklarar varför alla själar som finns är samma person i perspektivet från ovan. De inbillar sig själva bara att vara den eller den personen. Allt sker samtidigt.

Det finns ingen tid vilket bara utgör något av en formbar uppfattning. Alla själar som finns existerar bara på grund av en gnutta anknytning till vad som definierar dem men de är idéer eller karaktärer inom ett omfattande sinne som föreställer dem alla. Det är bara ideer som föreställer varelser. Vilket vi alla är.

**Robert:** Egentligen är det utmärkt eftersom det innebär att det goda måste vinna, i annat fall skulle det leda till självförstörelse?

**Swaruu Minerva (11):** Det finns bara godhet och det onda är bara definierat som ett begrepp från varelser som behöver det. Från ovan finns det inte längre behov av denna dualitet.

**Gosia:** Då behöver vi själva önska att vara på dessa lägre plan av någon orsak... för vi är fortfarande inom gott och ont. Varför behöver vi det fortfarande? Av vilken anledning definierar denna strid mot det onda oss? Tänk om jag inte längre vill definieras av något sådant?

**Swaruu Minerva (11):** Du är inom både det goda och onda eftersom du har kopplingar till dessa begrepp som du behöver klara ut. Dock är det inte nödvändiga för alla.

**Gosia:** Det är vad jag menar. Varför har vi fortfarande detta behov?

**Swaruu Minerva (11):** På grund av din koppling till vad som definierar dig. Vad du tänker definierar dig som en individuell person som hotas av det du känner pågå omkring dig.

**Robert:** Jag vet inte vad dessa anknytningar skulle kunna vara.

**Gosia:** Det är vad jag menar. Hur kan vi sluta hålla fast vid det som definierar oss?

**Swaruu Minerva (11):** Övervinn Egot är vad det handlar om.

**Gosia:** Robert, vi är låsta till iden att vara världarnas befriare mot de mörka krafterna och alla dessa våra kopplingar till idéerna att vi kämpar för rättvisa etc.

Ok. Övervinner du Egot, finns det då något kvar som definierar dig? För Egot är precis vad som definierar dig ditt själv din identitet. Om du släpper taget om Egot är du redan Ursprungskällan själv eller nära på.

**Swaruu Minerva (11):** Du kommer inte längre vara du, utan kommer att definieras av andra faktorer men kommer att framstå som mer utvecklad.

Och hur? Genom att släppa taget och inte ha behov att försvara vem du är. Det kommer inte leda till att du utplånar dig, utan definierar dig än tydligare men med en mer utökad uppsättning av egenskaper som gör att du kan leva i en mer expanderad värld i form av din egen självbild. Du släpper dina bindningar till det som definierar vem du är och du expanderar med vad du kallar din livserfarenhet.

Att släppa taget om den du är förstör dig inte utan expanderar dig. Du insisterar på att behålla vem du är inom glasbubblan men knäcker du glaset du slutar du vara den du är. Det upplevs skrämmande för många men när du har krossat glaset som inneslutit dig är du fri. Jämför det med en fisk i en vattenfylld glasbubbla, nedsänkt under en vattenyta som kan rymma till frihet när glasbubblan går sönder.

**Robert:** Jag förstår, liksom kopplingen till denna "kropp" som söker evigt liv inom "3D" världen.

**Swaruu Minerva (11):** Att försöka föreviga sin fysiska 3D-kropp som miljonärerna gör, låser bara in dem i samma cirkel av lidande som det är att inkarneras i 3D. Nämligen med effekten att de låser in sig i sitt eget fångelse, sitt Ego.

**Gosia:** Men Mari det kan inte Swaruunians och inte ens Yazhi uppnå än eller hon kan men vill inte. Eftersom hon är fortfarande här och försöker sparka de negativa där bak.

**Swaruu Minerva (11):** Ja, Yazhi, Tina (*Athena Swaruu*) och jag kan. Det är anledningen till att vi inte väljer att vara i det fysiska under lång "tid" utan förflyttar oss till andra "upplyftande" verkligheter. Vi behåller bara koncepten "Yazhi", "Mari" och "Tina" för att kunna interagera med andra varelser som behöver se oss som någon.

Jag valde mitt ansikte som något som bäst definierar vad jag vill vara. Så gör du. Syftet med det är bara något för att kunna identifiera oss som någon som i själva verket är så mycket mer.

Vår illustration av oss är för "er", inte för oss.

Och det är anledningen till att du och alla andra existerar, eftersom alla existerar för att göra samma som mig samt Swaruunians. Du är någon idag så att du kan vara med fler varianter av "dig" som säger att de är "andra människor".

**Gosia:** Fascinerande. Ja, men att komma tillbaka hit för att interagera eller göra vad som helst för Jorden är även något som genereras av samma slags koppling till något.

**Swaruu Minerva (11):** Ja, det utgör en former av anknytningar. Fast du kan ha sådana anknytningar eller inte. Slå bara på och av dessa med din vilja. När du håller fast vid något så att det blir en form av mani skapar det begränsande problem.

Dessutom sker det inte bara bindning till begreppet av vem vi är utan även till viss nivå vår förmåga till hantering av det att du kan vara många olika personer samtidigt.

Det är vad Yazhi har önskat förklara för er många gånger och är även orsaken till att hon kan vara överallt. Och även anledningen till att jag är överallt. Fast även om vi kan vara "överallt" innebär inte att vi kan veta allt, även om vi ursinnigt strävar efter det.

**Gosia:** Jag förstår. Även om du vill aktivera dessa kopplingar... detta att vilja något, är även något som definierar dig, viljan att aktivera dem. Då genererar även det en viss anknytning till något, så det verkar som vi aldrig är helt fria från Egots själv definition och dess koppling till idéer, att vilja något tills vi kommer att vara Ursprungskällan i det rena tillståndet (även om vi alltid är det). Och, till och med Ursprungskällan själv eftersträvar faktiskt något. För om den inte skulle vilja något skulle inget existera.

**Swaruu Minerva (11):** Vet du varför jag aktiverar och deaktiverar dessa anknytningar? Anledningen är att jag, Yazhi och Athena är samma varelse men för dig manifesteras jag i en serie tillfälliga kopplingar som definierar Swaruu 11 'Mari'.

**Gosia:** Ja, att veta varför skulle kunna vara den faktor som kan befria oss här.

**Swaruu Minerva (11):** Det gäller samma för er alla. Det skulle vara fel att säga att sådana kopplingar är dåliga. De tjänar ett syfte. Exempelvis idag så är jag 'Mari', idag är du Robert, du är Gosia. Dock är det inte allt som ni är.

**Gosia:** Ja, men jag förstår fortfarande inte varför jag är fäst vid tanken och gillar att strida mot kontrollerna. Och även Yazhi gillar det. Varför gör vi det? Hur blir man av med den en sådan drivkraft? Inte för att den ambitionen behöver vara dålig. Det handlar bara om en annan upplevelse.

Menar du på grund av att vi valt att hjälpa Jorden i kriget som pågår här, är vi inte fria? Låter inte detta som den passivitet som vi ser bland så många ET raser i så fall? De är "fria" vilket är orsaken till att de inte låter sig involveras? Det här ämnet är inte lätt.

**Swaruu Minerva (11):** Det är inte det ena eller det andra. Se på Yazhi hon en krigare, den mest stridsbenägna av oss tre Swaruunians. I hennes från ovan perspektiv känner hon samtidigt till att det inte är nödvändigt.

Det handlar inte om passivitet utan om att agera på flera nivåer samtidigt. Resa i det astrala i ren kärlek och ljus men känna till att du har en kropp i en lägre densitet. Ta din Katana (kort typ av svärd)\* med dig och lär dig att använda den väl.

Detta återspeglas i Japansk Zen praktik från 1800-talet på Jorden, där Katana ses som ett andligt instrument, med vars hjälp du kommer i trans för att definiera och skydda dig eftersom det är inte bara fungerar som vapen i kriget, utan det utgör en del av dig. Det finns inget krigsvapen som är mer andligt och avancerat än en Japansk Katana från 1800-talet.

**Gosia:** Ok. Jag känner också den här typen av "schizofreni" och väldigt starkt. Vill ta en fight men förstår även att det inte är nödvändigt. Bara det... att veta om att det inte är nödvändigt, varför uppfattar jag det från ett "lägre" plan som nödvändigt? Varifrån kommer denna själv-definition av krigarna och exempelvis inte från en morots-trädgårdsmästares som bidrar på sitt sätt till samhället?

**Swaruu Minerva (11):** Du är allt och inte bara en sak. Du fokuserar din uppmärksamhet på de plan som behöver din stridskraft. Samtidigt som du ser och förstår från högre plan att du inte längre behöver det. Och det är var du löser upp det du tänker dig strida mot som om det inte är något att slåss mot och inga halsar du behöver skära av med din Katana, som det till trots fortsätter att snurra omkring dig under tiden du är i mediterande trance av aktiv rörelse.

**Gosia:** Alla är inte födda till att vara krigare. Vissa lagar mat som Iror. Varför är det så för en och för en annan på annat sätt?

**Swaruu Minerva (11):** På grund av den koppling vi har till vem vi är, blir alltid svaret.

**Gosia:** Men varför väljer vi rollen som krigare och inte trädgårdsmästare? Jag förstår inte. Beror det på grund av tidigare erfarenheter? Varför känner jag ingen anknytning till att vara trädgårdsmästare?

**Robert:** Gosia, du kanske är trädgårdsmästare högre upp. Och här kommer du för att uppleva något annat. Något motsatt.

**Swaruu Minerva (11):** Även bland oss Swaruunier ser du skillnad mellan oss tre:

- Athena (*Swaruu X*) är väldigt jordnära och samtidigt är hon på samma höga nivå som oss andra.
- Yazhi är krigaren som kan hantera allt från alla vinklar som det passar henne, kameleonten, den som omfattar dem alla.
- Jag (Tina) är den mest eteriska i så mening att jag inte behöver strida på samma sätt, inte för att jag inte kan, utan för att jag väljer att lösa upp allt från alla vinklar med sinnet från mitt perspektiv, alltid från andra plan.

Gosia, från tidigare erfarenheter, genom en serie av kopplingar till begrepp som definierar dig och har definierat dig inkarnation efter inkarnation. Vad du accepterar som vad du är idag och inte accepterar som dig likaledes. Även om du inte är intresserad av rymdskepp och tekniken bakom idag, betyder det inte att du inte var intresserad av dem igår. Du växer ur det släpper det och behöver det inte den kopplingen längre. Men det definierar dig fortfarande.

**Gosia:** Ja, det är sant, jag är inte så intresserad av rymdskepp och mekanik som jag antogs skulle kunna vara innan jag kom in (inkarnerade)\* via nedsänkningen. Så hur kan det vara så? Om det brukade definiera mig...

**Swaruu Minerva (11):** För att du förstod det redan under en annan tid. Eftersom det inte definierar dig nu, vem du är eller som fungerar och verkar som du, trots att det fortfarande definierar dig.

**Gosia:** Ah, jag behövde det inte och jag släppte det. Ok intressant.

**Robert:** Jag är intresserad av rymdskepp och allt detta med andra planeter och deras olika arter.

**Swaruu Minerva (11):** På grund att det definierar dig och vare sig du vill eller inte är du fortfarande inom det som definierar dig med intressen kopplat till ditt kön. Allt det där med rymdskepp och allt detta är mer maskulint och är orsaken till att Gosia tenderar att glida från det och närma sig andra ämnen.

Det beror på att alla fungerar liksom i en glasbubbla som bara kan innehålla en viss mängd idéer att hålla fast vid och det är skälet till att du behöver knäcka skalet på glasbubblan.

Var vi Swaruunians befinner oss gör att kan vi behandla vilket ämne som helst utan att det definierar eller stör oss eller beror av kön eller ålder.