

Translation: English - Swedish

8 Oct 2023

Starseeds - Conversation with Sophia Swaruu (Yazhi)

Author, Cosmic Agency, Gosia, Published, 11 Jun 2023

<https://swaruu.org/transcripts/starseeds-conversation-with-sophia-swaruu-yazhi>

Original Engelska - Juni 2023

*) Kommentar översättaren.

Samtal om Stjärnfrön med Yazhi - Sophia Swaruu

Yazhi: Även om det från Jorden inte ser ut som ett spel; är det trots allt det.

Utifrån sett saknar livet där mening och dramatik.

Det handlar bara om att spelets svårighetsgrad har ökat något i syfte att se hur de hinder själarna själva satt upp kan upplevas och övervinnas.

I perspektivet från ovan finns ingen Kabal och ingen Federation av kärlek och ljus - tyranni. Hela den materiella världen är bara en illusion skapad av era sinnen.

Du behöver inte kämpa mot något om du inte vill. Oberoende om du kämpar eller inte är ditt beslut. Ditt enda ansvar är gentemot dig själv är genom att ta hand om dig själv och de som är dig nära. Vilket även är vad som mest kan förändra världen.

Du kan aldrig förändra någon, bara erbjuda ditt perspektiv. På samma sätt som du bara kan ta din häst till floden men du kan inte få den att dricka vattnet. Redan med att göra det förändrar du världen.

Nyckeln är du som arbetar med dig själv och hur du hanterar det som händer omkring dig, vilket även är ditt livsuppdrag. Just det - du själv.

Om du strävar efter att dela med dig av din kunskap eller kämpa för något så är det ditt beslut och bara ditt som en del av livets spel. Fast det är även giltigt att fokusera på din familj och det som gör dig lycklig.

När det gäller vad som pågår angående:

- FIAT-pengar eller Guld baserat monetärt system,
- strider mellan Öst och Väst,
- Kabal och Den Nya Världsordningen.

Allt detta är vad som utgör Matrisen på Jorden. Hur mycket det än stör dig så utgör det en direkt spegling av själarna som lever där.

Tillvaron på Jorden handlar bara om ett förbaskat elakt spel. Lidandet ser inte ens likadant ut när du är på andra sidan eller ser det på avstånd - som även det är på andra sidan. Vad det handlar om är beslut.

Du behöver inte kämpa. Koncentrera dig istället på det du gillar och det som gör dig lycklig. Vilket är lika giltigt är de upplevelser du vill ha. Även det leder till att du påverkar fältet du befinner dig i och som du då förändrar det till det bättre.

Att slåss mot något genererar bara mer energi till det andra som leder till att det stärks.

Gosia: Tack Yazhi. Från utsidan ser det inte så dramatiskt ut och är det inte heller som du säger.

Saken är den att:

- Just nu är vårt perspektiv inte från andra sidan och därför kan vi inte säga att "kampen" inte har någon betydelse.
- För oss på den här sidan verkar det ha betydelse.

Är det verkligen rimligt att se vad som är viktigt inom en värld från perspektivet av en annan värld?

Vad jag menar är att jag känner till vad som gäller för själen som att allt är ett och allt detta.

Om vi å andra sidan tar upp vad Mari (Swaruu)* även nämnde i en av hennes videos, verkar det som om "Jaget" från andra sidan och den du är här, är något som handlar om två helt olika personer.

Kan vi av den anledningen verkligen bara se saker från det andra "Jagets" perspektiv från den andra sidan?

Yazhi: Det finns bara en existentiell värld och det är den mentala. Vilket betyder att de inte är det ena eller det andra och inte att det ena är falskt men det andra inte - det beror bara på vad du vill se i varje givet ögonblick.

Om ditt fokus är på den fysiska sidan så saknar du fortfarande förmågan att sammansmälta det med uppfattningen inom det icke-fysiska.

Om du förstår att fysiskt eller psykiskt lidande bara är en illusion blir det möjligt att undvika att skada dig själv. Att det gör ont är då inget konstigt, utan tröstande, eftersom du slutligen förstår att allt som du i slutändan är har du i slutänden skapat själv - och det utgör egentligen bara en illusion.

Gosia: Ok.

Du sa:

- "Att slåss mot något ger detta andra mer energi och när du matar det växer det."

Vilket mentalt perspektiv ska vi då försöka skapa för att få positiva förändringar till stånd på planeten Jorden. Om det inte sker genom "en kamp mot Kabal"?

Du sa själv att du vill irritera Kabalen och värmer bara upp. Hur kan **DU** då påverka situationen här.

Yazhi: Genom att inte slåss mot Kabal. Åtminstone inte direkt, utan istället erbjuda alternativ till människorna på Jorden och det är precis vad vi gör.

Lyssna på vad Mari säger i hennes videos. Hon har tagit en stark ställning mot Kabal utan att hon ens går emot YouTube's regler. Något som gör henne extremt farlig för systemet eftersom det är väldigt svårt för dem att tysta henne!

Det är inte vår uppgift att besegra Kabal. Vi kan inte heller göra det på något sätt. Även om vi kunde så skulle det vara att inkräkta mot folket på Jorden och påtvinga dem vårt sätt att tänka med våra åsikter över deras. Om vi slår ut Kabalen skulle vi bli en ny Kabal.

Gosia: Ja. Tack, det låter rimligt! Vi känner till att det finns och kommer in många fler stjärnfrön under de senaste decennierna. Även om det alltid funnits stjärnfrön på Jorden.

Vilket leder till följande frågor:

- Vad är anledningen till att dessa beslutade sig för att hjälpa och resulterade i det stora antalet stjärnfrön som kommit in?
- Beror det inte på att förändringar håller på att byggas upp som utgör skälet till att deras närvaro behövs här?
- Varför skulle annars de kraftfulla energier som de förkroppsligar... behöva inspireras att vara här under denna tid?

Yazhi: Dessa gör precis samma sak som vi gör. De visar på exempel på något som är bättre än hur livet på Jorden har varit och det är allt de kan göra vilket är mer än tillräckligt. Resten är inte deras ansvar utan upp till människorna själva.

Från stjärnfrönas perspektiv kommer de även hit - eftersom det utgör bara en ytterligare nivå inom samma spel:

- För att spela en roll,
- våga ta den utmaning de själva önskar för sin personliga utveckling.

Gosia: Ja, men frågan blir då:

- Vad betyder det att de som har kommit nu är många fler än tidigare?
- Vad betyder det från perspektivet av de högre nivåerna?
- Är även syftet från de högre nivåerna att det planeras något för planeten Jorden?

Yazhi: Ja, eftersom "spelets" svårighetsgrad har ökat och det negativa expanderat behövs en positiv matchning, eftersom jämvikt alltid eftersträvas.

Den stimulans som vågorna av inkommande avancerade själar som kommer hit för att inkarnera på Jorden, beror på att svårighetsgraden ökat men även på grund av att dessa själar själva behöver stimulans och utmaning för sina egna själers expansion.

Varje person lever med vad de skapar för sig själva. Javisst, det kommer att bli stora förändringar men om de är positiva eller negativa kommer i slutändan bero på vad varje själ väljer att se och uppleva.

På Jorden existerar både himmel och helvete men i slutändan kommer allt att ordna sig.

Gosia: Således jämnar vi ut spelet, eftersom det sägs att det stora antalet inkommande stjärnfrön kommer för att återställa situationen. Vilken del ökade först; det negativa eller den massiva invandringen av stjärnfrön? Och säg inte att det är tidsberoende!

Yazhi: Det kan inte finnas något svar på den frågan, eftersom den ena definierar den andra och är tidsberoende samt innebär att det ena inte kan öka före det andra.

Gosia: Du sa tidigare att ägget kom först!

Yazhi: I det fallet handlade det om motsatsförhållanden, inte biologi. Inom biologin måste ägget komma före kycklingen, eftersom det bara är i ägget som mutationen av det som definierar "kycklingen" äger rum. Vad som lagts i ägget var inte en kyckling men det som kom ut ur ägget var en kyckling.

Gosia: Och vad är det som definierade ägget om inte kycklingen?

Yazhi: Ett annat djur, en fågel som nästan är en kyckling men inte exakt.

Gosia: Ok, det visste jag inte haha. Och vad menar du med att allt kommer att ordna sig i slutändan?

Yazhi: Eftersom varje själ kommer att uppleva exakt vad den är; kommer den yttre världen bara att utgöra en återspeglning från var och en av oss.

Det kommer att finnas en ny Jord var allt kommer att bli mer positivt och det kommer även finnas - En Ny Världsordning.

Från ett begränsat perspektiv och väldigt mycket "Dolores Cannon" så kommer det att ske en splittring vilket redan sker. Fast allt detta är bara en uppfattning som varje själ själv väljer att den vill förnimma.

Gosia: På denna så splittrade planet; kan du förklara detta närmare på ett praktiskt sätt så att det kan förstås av flertalet?

Jag menar; om vi exempelvis slår på TV:n, kommer då var och en av oss att se och höra något som vi inte uppfattar på samma sätt?

Yazhi: Om du slår på TV:n så kommer allt fokus att riktas mot samma negativa från Kabal. Tricket är att **INTE** slå på TV:n.

Gosia: På vilket sätt kommer vi i så fall att splittras och uppfatta saker olika? Jag menar; om jag vill se och uppfatta det Kvant-Finansiell-Systemet som något positivt. Vad kommer det att leda till? Eftersom vi känner till att det inte är så enkelt.

Yazhi: Även det kan uppfattas som något positivt från ett eller annat perspektiv.

Gosia: Varför är **du** involverad i den Jordiska världen som inte är så positiv?

Yazhi: Eftersom jag valde det som en utmaning som jag själv utsatt mig för. Min roll i livets spel. Jag kan mycket väl välja att inte göra det och det skulle vara väldigt enkelt. Allt jag behöver göra är att inte se något som kommer från Jorden... eller ännu bättre, gå tillbaka till Erra var mina förfäder levde.

Jag valde dock att vara här och dela med mig av det jag vet eller helt enkelt dela med mig av mina olika perspektiv för vad det är värt samt för vem det än är värt något. Det är mitt val.

I djupet av mig själv känner jag dock till att allt handlar om ett själarnas spel. Jag är till och med medveten om att jag inte "riktigt" lever; helt enkelt eftersom jag vet det i djupet av mig själv. Således är jag här för att jag vill vara här för att spela min roll i livet som Sophia Swaruu.

Gosia: Jag förstår. Och bara för argumentets skull; om det är upp till varje själ att uppfatta saker och ting på ett positivt eller negativt sätt, varför påverkar vi människor att uppfatta de förändringar som sker att tron att de är positiva även om de inte är så bra? Exempelvis det Kvant-Ekonomiska-Systemet, etc?

Athena sa att det bara utgör en annan form av slaveri. Är inte det bara hennes uppfattning? Vi kanske skall låta folket bestämma? I slutänden handlar det ju om att de skall avslöja Kabals agendor. Eftersom vi inte kan göra för dem.

Yazhi: Vi delar med oss vårt perspektiv för den som än är med på det. En stekt kyckling smakar utsökt gott som du kan ha glädje av att kunna smaka i ditt liv. Såvida du själv inte är kycklingen. Från vårt perspektiv varnar vi kanske kycklingarna.

Olika personer funderar i alla fall och söker kontrast men de har ännu inte uppnått nivån av att bara kunna fokusera på det positiva i syfte att kunna manifesteras det inom sina liv. De saknar information och erfarenhet.

På den nivå de flesta människor befinner sig nu blir effekten när de försöker fokusera sig på det positiva att det negativa smyger sig på dem. Skälet är att de ännu inte har bemästrat sitt omedvetna, varifrån de oftast manifesterar allt.

Således behöver de exempel på motsatsförhållanden som att det här är bra för dig och det här är inte det. Och då från ett auktoritets perspektiv; ja - jag vet.

Gosia: Blir vi inte då bara en annan auktoritet i den processen, liknande de myndigheter som vi försöker befria människor från? Jag förstår att vägledning inte är detsamma som auktoritet, men ändå.

Yazhi: Vi försöker att inte bli det.

Gosia: Ja. Vad säger du om de förväntade militära operationerna som påstås pågå för att åstadkomma positiva förändringar?

Yazhi: Inget vi ser härifrån och jag är ganska övertygad om att det handlar om ytterligare psyop mot folket; var patrioterna räddar mänskligheten. Samma lögn om du så vill.

Jag ser inget skäl till att de skulle kunna existera. I så fall bara på någon slags begränsad nivå eftersom det finns fraktioner som kämpar mot varandra, vilka var och en uppfattar sig som de goda.

Kabal skapar olika skikt för att förvirra och kontrollera. Om ett skikt bryts finns det ett annat under det. Psyops existerar överallt och är skälet till att du måste skapa dig en egen åsikt om allt. Vad du väljer att tro är ditt ansvar och bara ditt. Du kommer aldrig att hitta någon som är källan till all sanning om vad som sker eller om någonting överhuvudtaget. Detta kan bara komma från dig.

Visst kan det finnas positiva militära operationer här och där men för mig som helhet är detta inte något jag ser som gynnar hela Jorden. På grund av att vad som är bra för ett visst folk är inte det för andra. Jag kan inte ens uttala mig om olika militära operationer, eftersom jag inte känner till bakgrunden till dem alla. Till att börja med behöver jag ha tillgång till fakta.

Gosia: Tack. Här en fråga. Du nämnde ovan att de stora vågorna av mycket avancerade själar som bestämt sig för att inkarnera/befinna på Jorden nu; även de behöver stimulansen från det spel som pågår här.

Jag antog att det som definierar dessa avancerade själar är att de inte skulle behöva vara i behov av någon form av stark stimulans, särskilt från var som gäller spelet kring motsatsförhållanden och konflikter. Min tanke är att det är de mindre avancerade själarna som behöver denna kontrast och självdefinition.

Yazhi: Vissa, men inte alla själar bland dessa stjärnfrön är ännu inte på den nivån eftersom de fortfarande behöver dessa erfarenheter.

Många stjärnfrön som nu är på Jorden är så kraftfulla att de inte påverkas av livets spel där.

De är även medvetna om att människosjälar på Jorden även är tidigare versioner av dem själva, naturligtvis enbart från deras perspektiv. På så vis är de medvetna om att de hjälper sig själva i deras egna andliga utveckling.

I enlighet med vad jag sa ovan så handlar din inställning till livet om hur du tolkar saker och ting. Varje person bör försöka göra det som de älskar mest, såvida de kan leva med vad det ger dem. Ta inte livet på så stort allvar. Ha överseende med er själva och hjälp alla du kan eftersom det hjälper er själva. Trots allt handlar livet bara om ett spel.