

Translation: English - Swedish

24 Jan 2024

Positive "Agenda" - PART 2 - Conversation with Sophia Swaruu (Yazhi)

Author, Cosmic Agency, Gosia, Published Oct 31, 2023

<https://swaruu.org/transcripts/positive-agenda-part-2-conversation-with-sophia-swaruu-yazhi>

Originally in English - October 2023

*) Kommentar översättaren

Positive Agenda - Del 2 - Samtal med Sophia Swaruu (Yazhi)

Yazhi: Den positiva agendan... som vi talat om så många gånger att det blivit utnött. Vi använder helt enkelt inte den benämningen som är så gammal... från ovan handlar allt om ett lärande spel var inget är fel.

Nerifrån ser det ut som att de goda bara går runt och lappar hål som de elaka skapar.

Från ovan handlar allt om en inlärningsprocess.

Gosia: Jag antar att personen som frågade om detta ville veta mer specifikt om det finns en plan från "de ljusa krafternas" sida gällande Jorden. Kanske inte på ett så generellt sätt som att "allt är för ett lärande".

Vi har samtalat om Kabals agendor... och han var intresserad av att få ett grepp på den plan som de goda krafterna har för Jorden. Och jag har uppfattat det menat från en relativt låg nivå.

Yazhi: Ok, inte så hög nivå.

I slutändan, om du kan kalla det så kommer alla själar på Jorden komma över alla sina begränsningar och allt som får dem att kontinuerligt manifesteras något förskräckligt. Detta är vad som skulle kunna kallas den positiva agendan.

Det finns bara så mycket de onda kan göra, eftersom koncentrerad ondska bär på fröet till sin egen förstörelse är den därför självdestruktiv. Av den anledningen finns det en viss begränsning av hur långt de kan gå innan ondskan börjar upplösas av sig själv.

Gosia: Är agendan då att människorna slutligen skall kunna överskrida sina begränsningar genom att sluta med att föreställa sig förskräckligheter?

Yazhi: Ja men det är dock något som bara kan läras genom erfarenhet.

Det vi sagt tidigare om att inte behöva ha svårigheter för att lära, är bara giltigt när individen har tillräckligt högt medvetande. I de fall individen inte har sitt medvetande på tillräckligt hög nivå skulle denne gå tillbaka till sina självförstörande vanor.

På lägre nivåer är svårigheter och lidande nödvändiga för att undvika stagnation men allt eftersom medvetandet ökar minskas behovet omvänt proportionellt mot individens medvetande.

Ju högre det medvetna medvetandet är hos en individ desto mindre svårigheter och lidande krävs för att denne skall lära sig. Ju lägre desto mer krävs det.

Gosia: Existerade det inga begränsningar på Jorden innan alla dessa Tiamat-krig. Hur kom i så fall Jorden att utvecklas... det som råder nu var ju inte planerat.

Jag tror inte att de goda krafterna planerade att Jorden skulle utvecklas till vad den är nu (av goda krafter på lägre nivå).

Det skulle vara som att säga att allt skedde för att kunna skapa "upplevelser i syfte att lära sig att överskrida och manifesteras vad som är positivt", som tillkom som komplement i ett senare skede.

Yazhi: Liknande situationer gäller för ett otaligt antal miljoner andra bebodda planeter över hela universum.

Vi kan även se var och en av dessa planeter som individer och inte bara som outvecklade platser som utgör en form av en behållare av liv.

Enligt vad jag förklarade tidigare summeras själar och medvetanden för att bilda något mer expanderat (inklusive planeter...etc)* från mindre utvecklade former och modeller som jag nämnt tidigare.

Gosia: Ok. Låt oss snäva in på de agendor som gäller för "ljus krafterna".

Eftersom de negativa krafterna har mycket specifika planer och mål, kan inte ljuskrafternas agendor vara så generella som "allt är för att lära" som emellertid skulle kunna gälla för högre perspektiv.

Vi behöver ett mer specifikt fokus. Vilka planer och mål har i så fall de positiva varelsernas i universum för Jorden, eftersom så många stjärnfrön har "skickats hit"? Är inte det en indikation på att det finns en målsättning och något som vi skulle kunna ses som levande bevis på!

Om allt handlar om att "lära från lidande" skulle ingen av oss vara här. Om lärande och expansion genom lidande skulle vara den enda målsättningen, då skulle vi alla bara låta saker vara som de är.

Alternativt finns det inget specifikt mål annat än att "visa själarna på en väg ut"? Möjligen finns det lager på lager av olika syften här?

Yazhi: Målet är att expandera och utveckla alla själar på Jorden, inklusive de som är involverade i det.

Beträffande om det finns en positiv agenda som sådan... är något jag har diskuterat med min syster om och vi är överens.

Det finns ingen positiv agenda som sådan, eftersom det är ett koncept som bara gäller den negativa sidan.

En agenda betyder manipulation för att vägleda andra i en önskad riktning som boskap, vilket även är icke-inkluderande.

En agenda betyder tricks, förräderi och manipulation. Trots det skulle vi även kunna säga att det i vissa fall kan vara försvarligt.

Även på den nivå vi talar om finns ingen agenda som sådan. Skälet till att det inte är uppenbart är att det inte kan ses lika tydligt som de negativas onda planer. Det är därför som den positiva sidan "bara verkar" lappa hål och försöker neutralisera vad de onda gör.

Trots det, kan den onda sidan ändå inte komma så långt och de kan inte öka i densitet utan att kollapsa under sin egen tyngd.

Skälet till det är att något som är definierat som ondska är synonymt med självförstörelse.

På grund av att det existerar något som kan kallas relativ ondska som är något vi har förklarat framgå när vi ser andras handlingar gå mot våra intressen.

Ondska kan således vara relativ gentemot den som upplever den.

Om den går emot någons intressen som exempelvis dennes vilja att fortsätta att leva så är det ondska.

Vad som således exempelvis är ondska för någon är kanske inte det för någon annan i en annan position eller synvinkel.

Nu talar jag dock om absolut ondska som är när den inte tillämpas mot någon annan eller gentemot ett eller annat perspektiv - då är den absolut och inte jämförd med något annat eller ses från ett eller annat relativt perspektiv.

I det fallet kommer ondskan att försvinna... förutom det som inte är något annat än definitionen av sig själv. Vilket gäller när det inte finns något att jämföra med som innebär att den inte är ond mot någon eller något annat - i det fallet kan ondskan bara jämföras med sig själv.

Det är orsaken till att absolut ondska, när den är isolerad från allt annat leder det till att den bara kan vara ond mot sig själv och betyder att den har en tendens till självförstörelse.

Något som innebär att ondska inte kan nå hög densitet på grund av att den inte bidrar och inte kan tycka om samt integrera någonting.

Eftersom integration är att skapa något annat som en del av sig själv som därför är kärlek.

När exempelvis psykopater blir inlåsta i ett fängelse eller på ett psykiatriskt sjukhus tenderar de att attackera sig själva. Även där finns trots det en viss relativitet kvar eftersom de oftast är infekterade av entiteter.

Gosia: Har du något exempel på absolut ondska?

Yazhi: Sett från lägre världar är det svårt att ge exempel på absolut negativitet. På grund av att i de fall du kan se ett exempel, då är det relativt. Och ett exempel på en absolut ondska kan inte existera utanför ett teoretiskt sammanhang eftersom den tenderar att förstöra sig.

Om något är ont och inte har någonting eller ingen annan att vara ond mot, då är dess enda sätt att kunna definieras som ond - den att vara ond mot sig själv.

Gosia: Ok. Du säger att absolut ondska inte kan utvecklas i densitet och skulle förstöra sig själv. Vad som ändå bekymrar oss här är de relativt onda med massor av intressen som att skapa irritation och rädsla i syfte att livnära sig på det. Och dessa utgör ett hot mot människorna på Jorden.

Med andra ord är jag inte säker på om den självförstörande egenskapen hos den absoluta ondskan ger mig tillräcklig tröst. Eftersom de mindre onda kommer finnas kvar.

Yazhi: Jag skapar bara en bild över hur jag definierar ondska.

När en viss nivå av ondska uppnås, även om den bara utgörs av relativ ondska, kommer den att förstöra sig själv genom att den formas till något självförstörande.

Ett exempel på detta är när ett Gunabul-rovdjur på Procyon (rovdjur på Taygetan planeten Procyon)*. Djuret äter allt vad den kan tills den slutligen dör av svält. Den är ond mot sitt byte vilket leder till att den inte längre kommer ha något kvar att äta som leder till att den dör av svält.

Min poäng är att ondskan på Jorden inte kan gå över en viss nivå innan den börjar arbeta mot sig själv. Och det kommer att ske eftersom det inte finns något som kan stoppa detta från att hända.

Planen är exempelvis att helt förslava den mänskliga befolkningen med 2030 agendan, "papaya" och 15-minuters städer... låter skrämmande. Och vissa personer antar även att individer som skulle födas under sådana omständigheter skulle acceptera sin situation eftersom de aldrig har känt till något annat.

Visst, det låter logiskt men... personer existerar inte bara från det som de har lärt sig under sin nuvarande livstid. De är istället resultatet av otaliga livstider av ackumulerad kunskap vilket är det som formar vad personen är nu.

Även om de medvetet inte kommer ihåg sina tidigare liv, är det detta som fortfarande definierar dem vem de är i det nuvarande.

Den onda Kabal kan således inte förslava mänskligheten till den nivå som de vill och planerar, eftersom folket skulle kollapsa långt innan och ta systemet med sig.

Min syster och jag ser att de flesta av deras agendor inte är något annat än att kontrollera befolkningen, skapa rädsla och styra deras uppfattning genom att orsaka känslomässiga reaktioner hos dem.

Om folket skulle förslavas på den nivån kommer det bara att göra dem sjuka som skulle leda till att de kommer att dö.

Det finns inte mycket en själ kan lära sig från att vara slav på den nivån. Om ett sådant samhälle skulle formas på Jorden blir de inte längre intresserade av att inkarnera där.

Vilket är helt ok eftersom det finns massor av andra platser att inkarnera på. Detta faktum är något som får Kabal att lätta på sina planer. Om inte de gör det så kommer det inte att finnas några personer att tillämpa dem på.

De flesta levande personer skulle hellre dö än att acceptera sådana restriktioner och förmodligen skulle slaveri leda till det. Vilket betyder att Kabal inte kan lyckas bortom en viss nivå som i så fall leder till att allt kommer att kollapsa för dem.

Sedan har vi transhumanism, var de vill göra personer själlösa för exploatering. Visst, du kan ha biologiska robotar som utför arbete åt dig men teknologiskt fungerade robotar skulle vara ett mer effektivt alternativ.

Syftet med att fortfarande ha personer är för att kunna utnyttja deras känslor, eftersom det är personer med själ som formar verkligheten.

Det är anledningen till att Kabal investerar så mycket tid och energi på att hjärntvätta människor för att de skall forma världen som de vill. Dessa själar lever så sina liv och manifesterar den verklighet som Kabal önskar att de skall skapa.

Eftersom Kabal behöver personer med själ för att åstadkomma vad de vill är skälet till att deras agendor har begränsningar. Även papayan hade en begränsad effekt och ledde inte till deras önskade resultat som vi kommer att se efterhand när vi går vidare.

Detta är möjligen anledningen till att de planerar att starta hela den där teatern igen men fler personer känner till att mycket inte stämde första gången och det skulle vara mycket svårare att göra om allt igen en andra gång.

Var och en person lär sig på sin nivå och de lär sig verkligen. Det är anledningen till att Kabal måste agera försiktigt och över många år - för att utnyttja glömskans slöja. I annat fall kommer folket inte att samarbeta.

Det är sant att den huvudsakliga majoriteten av folket är hjälplöst hjärntvättade idioter som bara kommer att följa vad deras elaka regeringar säger till dem... men den här gången är det uppenbart att den första plandemin väckt en gigantisk massa av tysta kloka människor. Detta är nu nyckeln till att Kabal inte tillåts fortsätta gå fram med sina onda planer.

På liknande sätt som vi många gånger tidigare förklarat påverkar varje stjärnfrö ett stort område och personer omkring dem.

Allt som behövs är ett super stjärnfrö för att vända upp och ner på världen.

De elaka programmen är helt öppna och bulliga men de positiva är tysta. Det är därför de flesta inte kan se den positiva sidan men den finns där i händerna på alla vakna tysta personer. Och de förstår att det är meningslöst att försöka övertyga sina okunniga familjemedlemmar.

De vakna går ut med sina åsikter på egen hand. Utan att lyda några påbud från regeringar, skriver de böcker, gör videos med speciella ordalydelser för att hoppa över filtren på nätet och formulera sig på ett sådant sätt som likasinnade förstår.

Allt detta är väldigt svårt att stoppa för Kabal. Det är därför de inför funktioner för kontinuerlig övervakning via webben och AI av allt som befolkningen gör i sina försök att förutse vad de tysta gör.

Det finns ingen positiv agenda men den positiva sidan finns där helt enkelt men de behöver inte bevisa och övertyga någon. De vet att alla själar slutligen kommer att förstå i sin egen takt. Sanningen kommer att försvara sig själv, som talesättet lyder och det gäller även det positiva.

Därför finns inget behov av agendor. Allt kommer att bli precis som det ska för varje uppmärksamhets perspektiv, som vi kallar en "person".

Det ligger i varje liten själs händer att förstå att denne via sin uppfattning skapar sin egen verklighet, framtid och värld som inte beror på någon annan än denne själv.

Ondskan kan inte vinna eftersom den bär på fröet till sin egen förstörelse. Och även döden är bara något som används för att skrämja och manipulera de levande. Inget viktigt händer egentligen för den som dör eftersom det bara är början på något nytt.

Och ja, lidande är verkligt men vad som inte är det är nivån av de lidande som folket inbillas tro att det finns på Jorden.

En själ, ett djur, en växt eller en person som lider är för mycket men avancerade själar lider mycket mer av vad de själva tänker och utgår från än av vad som verkligen sker.

Det mesta av det som visas i media och det mesta som accepteras som att folket lider är inte verkligt. Mycket av det existerar men det är starkt uppskruvat i syfte att användas för att påtvinga känslomässiga reaktioner hos befolkningen. Om det visas i media är det säkerligen överdrivet.

Ett exempel på det var de nazistiska koncentrationslägren där Judar gasades och dödades enligt historien. I verkligheten skickades inte så många personer dit. Bara en liten bråkdel av det som sägs i historieböckerna.

Visst, en person är naturligtvis för mycket. Enligt min åsikt är poängen att lidandet för det mesta på planeten är kraftigt överdrivet och inte verkligt. Personer lider mer av vad de föreställer sig, än vad som verkligen sker.

Gosia: Wow. Tack - mycket fint!! Bara några frågor om det du sa tidigare.

De som skulle dö och inkarnera på andra planeter skulle i huvudsak utgöras av stjärnfrön och vakna personer som känner till andra alternativ.

Mänskliga själar... de som inte känner till andra alternativ att födas in i... kommer de i så fall stanna här inom det förslavade systemet? Eller menar du att även de skulle slutligen lämna planeten?

Yazhi: Alla med en själ är ett stjärnfrö. Människor som sådana är bara människor eftersom de tycker om att upprepa inkarnationer på den planeten men på en högre nivå känner alla till att det finns ett otaligt antal andra platser eller situationer att inkarnera in till.

I det högre astrala - i livet efter detta - existerar inte tid som sådan och allt är icke-linjärt eller bara för den direkta tillgängliga upplevelsen av en situation (att hitta någon i det astrala och samtala med dem är linjärt men gäller bara innehållet i den enskilda situationen).

Vilket innebär att varje själ går till och lever precis vad den är. Själar lever vilka de är eftersom deras yttre värld är en spegling av dem (med andra ord, deras frekvens styr - när och var samt hur de inkarnerar).

Det finns inga misstag och inga offer, dessa är återigen bara relativa termer, liksom ondska. Ja, det goda vinner alltid, även om det från ett eller annat relativt perspektiv inte verkar så.

Gosia: Du menar, på deras själsnivå, djupt inom dem, glömde de inte att det finns andra inkarnerings alternativ. Även om det ligger begravt inom dem.

Yazhi: De känner alltid till det, eftersom de i det högre astrala mycket väl kommer ihåg allt, var de har varit och vilka de var. Och även om det bara varit på Jorden som de inkarnerat.

Liksom tiden är flexibel vilket även gäller för inkarnationer, kommer de av den anledningen kunna att ha en god livserfarenhet på Jorden nästa gång om deras vibration matchar ett sådant gott liv.

Gosia: Om vi å andra sidan tar med oss idéer från Matrisen till det astrala och livet efter detta samt om vi är programmerade att tro att det inte finns några andra planeter som vi kan födas på, kommer då vår manifestation att leda till - att välja att gå tillbaka till Jorden?

Yazhi: I så fall blir det så!! Vilket är dennes känsla och vad denne kommer att leva.

Samtidigt är det skälet till att andlig utveckling är så viktig och bara kan vara en personlig resa. Ingen kan gå den vägen för någon.

Vi tar med oss våra idéer överallt, eftersom de är dem vi är. Lägre astrala eller högre astrala, allt samma.

Det är bara egenskaperna hos dessa idéer, dess vibration som dikterar vart de kommer att ta vägen och vad de kommer att leva - i det lägre eller högre astrala. Och att klassificera vilken grupp av idéer som helst som "Matrisen" är återigen bara ett relativt begrepp.

Gosia: Hur kommer det sig att vi minns allt där i det astrala, samtidigt som vi tar med oss idéer från Matrisen? Bör inte dessa lösas upp då vi minns allt annat där? Eller förs de samman?

Yazhi: De blandas och passas samman och får en annan mening i efterlivet. Det är varje själs problem att acceptera eller se genom allt detta och det är vad andlig utveckling är till för.

Gosia: Om de då ändå kommer ihåg allt där, vad är då skälet till avprogrammering i livet? Såvida inte... allt hänger samman där på något sätt.

Yazhi: Du behöver inte avprogrammera i livet som Dolores Cannon sa eftersom din andliga utveckling sker kontinuerligt - var du än är - levande, död eller i det högre astrala. Var som helst.

Gosia: Ok Yazhi, kan vi gå tillbaka till huvudämnet.

Du sa att det ser ut som om den goda sidan bara försöker lappa och laga lite slumpmässigt utan någon agenda - objektivt sett. För mig är det mer än att det "verkar" så... det är så! Vi fixar lite, vi motverkar vad Kabal ställer till med och avbryter deras planer etc. Är inte detta bara att lappa och laga?

Yazhi: Ja, från det perspektivet är det så men det betyder inte att den positiva sidan inte kommer att lyckas. Allt detta lappande och lagande gör att den onda sidan måste gå på tårna för att kunna fortsätta existera.

De trivs inte och mår inte "bra" och tappar gradvis sin entusiasm på grund av allvarliga problem. Och de behöver ständigt öka kraften i sina elaka agendor för att kunna fortsätta "mjölka" befolkningen på deras manifestations energi som de konsumerar som mat.

Ju mer de tvingas in i en riktning, gör det svårare och svårare för dem att fortsätta. Lappandet och lagandet leder dem mot en kollaps. I själva verket är det dock ingen som lappar något. Sanningen kommer att försvara sig själv.

Gosia: Och vad händer när det inträffar?

Yazhi: Då kommer Jorden som sådan inte längre vara tillgänglig för själar att komma till för att ha en stark, kort, skrämmande men extremt själs-expanderande livstid och Jorden kommer bara att vara ännu en interstellär civilisation med ett holistiskt samhälle.

Gosia: Är det vad ni vill? Är det vad Urmah vill? Karistus? Vad vill du och de andra att Jorden verkligen ska bli?

Yazhi: Det handlar inte om vad vi vill. Det handlar om vad människor vill för sig själva. Vi är bara guider.

Gosia: Svaret måste då bli det du just sa:

- En interstellär civilisation med ett holistiskt samhälle... annars skulle du inte ha sagt att det är vad som skulle hända om den "goda sidan" vinner.

Yazhi: Ja, det är min tolkning av ett bra resultat men det är inte vad den mänskliga befolkningen uttrycker att de verkligen vill i sitt kollektivt omedvetna.

Gosia: Ni är bara guider men guider för en holistisk interstellär civilisation eller för vad?

Yazhi: Vi vägleder inte i något annat syfte än att expandera mänskliga sinnen så att de kan fatta klokare beslut som det inte är upp till oss att ta.

Vårt enda verkligt definierbara mål är att minska svårigheter, även om vi blir insnärjda i de moment vi vägleder. Vi blir en del av Matrisen, i form av mer väsen i media som förvirrar det mänskliga sinnet.

Det finns inga utomjordingar som är mer stökiga än vi, åtminstone inte under de senaste 100 åren. Vi är så stökiga att vi till och med klassas som science fiction, haha. Eftersom vi skapar så mycket väsen kan vi helt enkelt inte vara verkliga säger många.

Jag ser själar växa och ser dem överskrida allt det dåliga, var kärlek samt integration är starkare. Det högre astrala är starkt på Jorden, eftersom det finns många kraftfulla kärleksfulla personer där som tillsammans utgör en mycket starkare kraft än Matrisen.