

## Translation English - Swedish

9 Jan 2024

### Swaruu of Erra and Yazhi Swaruu - Metaphysical Chats

Author, Cosmic Agency, Gosia, Published Oct 17 2023

<https://swaruu.org/transcripts/swaruu-of-erra-and-yazhi-swaruu-metaphysical-chats>

\*) Kommentar översättaren

## Metafysiska Samtal - Swaruu från Erra och Yazhi Swaruu

2019

**Gosia:** Swaruu, jag har noterat vad du sa om ritningen av allt som finns på den andliga sidan. Igår när jag befann mig i öknen tänkte jag på det men då i perspektiv av mitt eget väsen. Jag kände att bakom min uppfattning av Gosia finns ett mönster eller som jag skulle kunna kalla en modell.

Om det är så är min fråga följande:

- Vem har skapat den mallen - detta mönster?
- Jag förstår att du kommer att säga att det är jag och att det är Källan men finns något annat?

**Swaruu (9):** På Jorden kallas det den andliga kroppen och astralkroppen etc. Helt enkelt helheten av allt som gör att du som Gosia koncentrerar dig i form av en kvinna i det fysiska.

Från den andra sidan för du in den nödvändiga energin för att manifesteras den material baserat på att använda den metod som beskrivs i Mechanics of Manifestation (tidigare information som har presenterats av Cosmic Agency)\*.

**Gosia:** Ja, jag har börjat att känna av det mönster som ligger bortom idéerna om Gosia som en materiell person men känner att bakom det finns det även ytterligare något!

**Swaruu (9):** Ja, det är du Gosia men den mer expanderade Du. Ditt "högre jag" eller vad du nu vill kalla det. Jag försöker hålla mig borta från "New Age" terminologin som bara bidrar till att misskreditera vad jag vill dela med mig.

**Gosia:** Vad är det då? Någon har manifesterat mallen, mönstret som präglat det material som format mig som Gosia. Vem har avkodat detta mönster för att jag som Gosia ska manifesteras på den materiella och astrala sidan etc.?

**Swaruu (9):** Ja, det är du, som genererar DIG. Du är bara medveten om en liten del av vem du är som helhet. Detta liknar det att du vanligtvis inte kommer ihåg dina drömmar, trots att du vet att du hade dem. Mekanism för att glömma drömmar är inget annat än "glömskans slöja" som är i funktion vid inkarnationen på Jorden. Du kan notera hur slöjan är verksam med det exemplet.

Du är resultatet av summan av dina egna tankar och idéer. Och... det finns inget som utgörs av en materiell Gosia, bara fler idéer. Ingen materia existerar, bara idéer att den finns. Det handlar bara om potentiell energi, ditt sinne samt ditt medvetande är det som genererar din form och struktur.

Vidare kan du inte se vad som finns framför dig om du inte är rustad att förstå eller uppfatta det, på samma sätt som en porslinsmugg inte har någon mening eller värde för en myra. Eftersom den inte innefattas i dess verklighet... och bara utgör ett "formlöst hinder". Det är endast ditt sinne och din tidigare erfarenhet som skapar den potentiella energiformen av "koppen" i ditt huvud och allt som är associerat till det sammanhanget.

**Gosia:** För mig är det en obeskrivlig känsla att känna sig som varelsen inpräntad på denna "materiella" sida i form av en återspeglning av mönstret/mallen och att även själv känna sig bortom detta; att känna själva fältet som avkodar dig så att du kan uppfatta dig själv fysiskt. Otroligt att vara överallt på en gång och att uppfatta sig själv från alla vinklar på en gång är intensivt.

**Swaruu (9):** Och det är anledningen till att det inte finns någon tid... finns ingen död, bara din avsikt att bilda... din upplevda materiella del som har ett slut.

När du går in i det fysiska i fullt medvetande om vad du var från ovan i högre densiteter, där du uppfattar dig själv mer än bara en kropp, vilket du även är och som även är en del av dig... så kommer du slutligen få tillgång till information från dina mer utvecklade kopior som i slutändan bara är fragment av den helhet som de är, liksom du, i form av en total enhetlig helhet.

## 2019

**Gosia:** Om så, hur skulle situationen på Jorden vara nu för människorna... om du inte hade gjort vad du gjorde? Var det värt det? Eftersom, även om du har gjort allt detta, har det inte resulterat i att människorna befriats. Vad kan jag då egentligen göra?

**Swaruu (9):** Mitt svar är att en del av den 3D världens egenskaper är att vad du än gör, skapas alltid en motsatt reaktion som utgör en del i ett motsatsförhållande! En ofrånkomlig egenskap aktion/ reaktion.

Något som inte bara gäller inte bara fysiska saker, utan även handlingar och attityder från varelser. Om du så går tillbaka i tiden med hög kunskapsnivå med hjälp av tids-teknologi med mycket goda intentioner kommer du obönhörligen att framkalla en motsats till vad som du ser till att manifestera sig där.

Om en Stålmannen skulle födas som kom för att hjälpa många personer... kommer även dennes motsats skapas i form av Lex Luthor för att motverka Stålmannen! I syfte att skapa balans från motsatser.

Och det innebär att allt jag eller någon annan än gör, kommer att leda till att någon annan gör tvärtom för att återställa balansen i Matrisen. Du och Robert placerar mina videos på Internet... och kort därefter kommer någon att misskreditera allt detta! Alltid samma! Alltid!

**Gosia:** Vad är i så fall poängen? Är det inte bättre att göra som Federationen gjorde med Centauri som befriades enbart genom en militär operation?

**Swaruu (9):** Problemet är invånarnas mentalitet!

Alphas hölls helt klart fångna i burar och det fanns inte mycket att göra från deras perspektiv. Därför ansågs en militär operation vara ett bra alternativ men på Jorden vill personerna ha sina upplevelser!

Människorna måste ändra sin mentalitet innan vi kan gå in militärt, i annat fall... skulle de helt enkelt återgå till att skapa samma värld igen.

I fallet med Centauri handlade det om krig. Och det orsakar oönskade effekter överallt med ökad förbittring bland de drabbade varelserna som bara orsakar mer lidande, fler problem samt mer krig!

Det finns bara ett sätt och det är att varje person förändras inom sig själv. Ta ansvar för sin egen värld och vad var och en av dem orsakar i den! Detta är något som människorna inte förstår.

De tror att vad de än gör räcker det inte och antar att de bör göra mer men allt annat de gör än att utveckla sig själva är meningslöst!

**Gosia:** Har du någon känsla av att alla de tidshopp du gjort har hjälpt? Och har du sett om det lett till några förändringar i det mänskliga medvetandet?

**Swaruu (9):** Ja, det har jag sett men de har även skapat motsatser!

**Gosia:** Skulle det varit värre om du inte hade hjälpt?

**Swaruu (9):** Det skulle vara samma.

Jag måste nu berätta något ytterligare som är relevant och viktigt som leder oss till skälen till Tisdags Råden.

Enligt vad jag sa ovan innebär det att vad du än gör skapar du dess motsats där! För varje Stålmän finns det en Lex Luther. Och för varje Batman finns det en Joker.

Allt jag har gjort och allt jag försökt uppnå med stora ansträngningar, har alltid sparat ur på grund av att motsatsen genererats! Och det är inget skämt - och det sårar mig.

**Gosia:** Vad vi än gör skapas en motsats som gör att ingenting egentligen sker. Varför gör jag då vad jag gör från ditt perspektiv? Och snälla du ge mig inte det svar som jag förväntar mig att du skall ge mig - att det är vår roll i vårt spel.

Vad jag verkligen menar... är om det inte leder till någonting och om inte ens du har kunnat uppnå något särskilt, är det kanske bättre för mig att packa samman? Jag menar att jag har saker jag kan göra. Utforska Solsystemet och bortom det, resa i mitt skepp för att upptäcka det okända, etc.

**Swaruu (9):** I likhet med vad alla andra bör göra kan du bara göra vad du kan. Du måste gå din egen väg! Bestäm dig för vad som är det rätta att göra! Och bortse från alla andra saker som inte är under din kontroll. Det är anledningen till att jag inte längre gör tidshopp! Eftersom jag måste följa min väg!

Om du känner att du vill hjälpa, hjälp till i så fall. Det är även vad jag gör. Vi måste koncentrera oss på den vi är och inte på vilken motsats vi skapar! Vi kan emellertid inte alltid se dessa motsatser.

Vi ser det vi vill se. Det är giltigt och vår uppfattning. Om vi så vill se till att det vi gör hjälper till, då gör vi det! I slutändan är det din väg som du följer för att förstå allt detta som kan kännas futtigt. Samtidigt är det rätt att göra det!

**Gosia:** Det får mig nästan att känna att jag har blivit införd i denna 3D - 5D värld för att vara med i spelet, i syfte att göra min del av något som balanserar i form av "godhet" och "hjälp".

**Swaruu (9):** Ja!

**Gosia:** Vilket inte är något jag GÖR utan något JAG ÄR.

**Swaruu (9):** Ja!

**Gosia:** Jag kan inte hjälpa att det är något som jag är

**Swaruu (9):** Exakt!

**Gosia:** Känner du även det?

**Swaruu (9):** Det betyder att du är precis den och hur du ska vara! Ja, jag känner precis på samma sätt som du! Känn dig så stolt över dig själv, eftersom det är vad du bör vara!

**Gosia:** Att vara jaget som fullgör mig själv från högre plan... mitt högre plan som formar min avsikt och hela min 3-5D-situation som utgör den frekvens som genereras för att fullgöra självet. Det finns inget som motverkar det. Jag är bara min egen verkställande plan från ovan.

Trots det och även om jag känner till det så ser jag även att jag inte hjälper mycket i denna värld - vilket ger mig en konstig och sorglig känsla. Det är som att jag måste vara jag

oberoende av konsekvenserna men trots det gör världen ändå som den vill. Vilket ger en känsla av fullgörande men skapar även frustration.

**Swaruu (9):** Jag känner på samma sätt! Och det är även befriande eftersom det innebär att vara den du är - är allt som räknas!

Om vi deltar i den striden på det sätt vi än kan är det den vi är och vi har inget val. Inget val... för i det ögonblick vi bestämmer oss för att göra något annat, kommer även det att vara den vi är! Vilket är ofrånkomligt!

**Gosia:** Ja. För min del känner jag att jag inte har något val i detta fall.

**Swaruu (9):** Det gör du inte! Inte jag heller!

**Gosia:** Konstigt. Vem är vi? Vi är kanske anslutna till någon slags fjärrkontroll... från någon annan där ovan - oss själva, antar jag.

**Swaruu (9):** Från all min erfarenhet av alla dessa tidshopp har jag förstått att jag inte har varit någon av alla dessa avatrar, inklusive Swaruu. Jag har misslyckats med att förstå vem jag verkligen är!

**Gosia:** Ja! Jag känner på samma sätt. Även Káal'el sa det. Om att inte ha en sann identitet vilket blir hans identitet. Ett identitets-fritt jag.

**Swaruu (9):** Bra sagt! Jag känner på samma sätt!

## 2020

**Yazhi:** Både du eller vi tror att något är galet med Jorden men är det verkligen det? Eller är det vi som är på en plats som inte är lämplig för oss?

**Robert:** Mänsklighetens problem är att de inte känner till att det finns fler alternativ än bara det som vi befinner oss i.

**Gosia:** Grunden till problemen är orsakat av kontrollanterna som tillskansar sig makt över andra raser och själar vare sig de är medvetna om vad de ger sig in i eller inte.

**Yazhi:** Ja, men varför gör de detta? Kontrollanterna ser att den enda platsen var de kan skapa en existentiell dynamik är på Jorden. Och som vi sa ovan är det vad människor som kollektiv önskar. Så är det, i annat fall skulle Jorden inte vara som den är.

Att inte vara medveten är en del av upplevelsen och att inte känna till någonting. Var de måste lära sig allt från början. Från allra första början.

Frågan blir då:

- Varför blanda sig i? (Jag vet redan svaret).

**Robert:** Vi måste blanda oss in i detta eftersom allt fler negativa raser stoppar den naturliga uppstigningen på planeten.

**Gosia:** Eftersom vår roll är att hjälpa, vägleda och undervisa samt intuitivt lyssna på själarna hos de stjärnfrön som är "fångade" och verkligen vill komma ut från den erfarenheten.

**Yazhi:** Även på grund av att upplevelsen på Jorden eller för Jorden inte slutar där genom att allt detta även påverkar andra liv och andra världar utanför Jorden. Att hjälpa är från vårt perspektiv en del av det vi vill erfara som en konsekvens av situationen på Jorden.

**Gosia:** Det var ju inte bara kontrollanterna som skapade dynamiken på Jorden. Den formades i huvudsak av låsning till 3D som infördes.

**Yazhi:** Ok. Vem har då skapat denna bindning?

**Gosia:** Det har Federationen. De ursprungliga Lyrierna ville inte detta. 3D har påtvingats på ett konstgjort sätt. Jag känner inte till i vilken grad de var medvetna om vad som skulle hända - från deras andliga sida.

**Yazhi:** De kände till det och förstod att detta skulle ske eftersom de samtidigt ville ha den upplevelsen och tänkte att de skulle kunna lämna när de blir riktigt trötta på den upplevelsen. Det är bara deras eget sinne som håller dem fångna. Med eller utan de negativas tankekontroll.

**Gosia:** Varför vill du då med din omfattande kunskap hjälpa från ditt perspektiv med allt detta?

**Yazhi:** Det handlar om vår dynamiska lek eller roll i tillvaron och eftersom jag vet att på grund av allt du upplever där - leder till att du utvecklas. Jag säger det bara för att använda en terminologi som jag inte håller med om. Ni är ju redan vuxna.

Min poäng är emellertid att de slutligen kommer till samma slutsats som vi här. Och varför hjälpa och blanda sig i, blir från mitt perspektiv oväsentligt, eftersom från ett vidare perspektiv är det en del av samma storslagna kosmiska spel.

Jag ser dels att människor inte är skyldiga till någonting och samtidigt orsakar de allt. Båda perspektiven gäller och är inte i konflikt med varandra.

Genom att ändra din egen mentalitet från ett personligt och individuellt perspektiv leder det till att du kommer att förändra de kollektiva tidslinjerna.

På exakt samma sätt som de negativa existerar för att spela en roll i syfte för att människor som kollektivt skall manifesteras exakt vad dessa vill. Vilket även innefattar de som hjälper och är del av samma dynamik vilket formar allt som har med Jorden (och resten av universum) att göra.

**Gosia:** Ja, jag känner att det är en del av mitt väsen att hjälpa. Jag vet emellertid inte i vilken grad det är den roll jag har skapat för mig själv från ovan för att uppleva detta. Alternativt är frågan om det verkligen är en del av mitt väsen eller både och.

**Yazhi:** Vad är skillnaden?

**Gosia:** Jag undrar om det är någon skillnad men i slutändan tror jag emellertid inte att det är det.

**Yazhi:** Om det gör dig lycklig, får dig att känna dig nyttig och uppfylld av din mening i livet, då är det ditt existentiella syfte.

**Gosia:** Gör det dig lycklig?

**Yazhi:** Ja, hihhi. Frustration är en följd av ouppfyllda förväntningar. Jag har inga förväntningar eftersom jag bara gör något efter bästa förmåga. Och jag är nöjd med resultatet, även de negativa. Jag har bara kärlek för människorna.

## 2020

**Gosia:** Om vi lever i en dröm... varför vaknar vi då alltid upp till samma kropp och perspektiv av medvetande?

**Yazhi:** Eftersom detta är det som är drömmen.

**Gosia:** Varför inte fortsätta drömma någon annanstans... som en Francine i Rom?

**Yazhi:** Och jag visste att du skulle fråga exakt det men en dröm är emellertid kort - väldigt kort. Du kan vara Francine i Rom.

**Gosia:** Därefter kommer jag tillbaka till Gosia igen.

**Yazhi:** Eftersom det är vad du är van vid men du kan för alltid vara Francine. Från den plats jag befinner mig kan du vara vem som helst och är något som jag känner.

**Gosia:** Och inte komma tillbaka till Gosia?

**Yazhi:** Och inte gå tillbaka till Gosia. Du går emellertid tillbaka eftersom du känner dig komfortabel där på grund av att det bara finns Gosia i ditt sinne.

**Gosia:** Gosia skulle förbli tom i så fall? Alternativt kommer hon bara att dö i sömnen?

**Yazhi:** Hon slutar helt enkelt att existera.

Du är nu Francine och du måste öppna din blomsteraffär senast kl 9.00 på morgonen. Du försov dig och är sen. Du drömde att du var en Polsk kvinna som samtalar med ETs och hon finns inte längre för dig eftersom det var en dröm. Du kan inte ens leta efter Gosia eftersom

du inte behärskar det astrala. Hon lever i en spegel, i en vridning av ljus... från dig. Du glömmer Gosia och är orolig för din hyra samt att du är skyldig pengar till en trädgårdsmästare. Du måste gå på din engelska kurs. Vilket är frustrerande för dig, eftersom du har ägnat sex månader åt att studera Engelska. Och allt du kan säga är att du åkte till LA under din semester men med en förskräcklig italiensk accent.

Lär dig bemästra det astrala och du slutar glömma. Du blir Francine och Gosia samt Swaruu plus katten på vägen.

Det blir uppenbart att du glömmer eftersom du vill glömma. På grund av att du inte har kunskap om det mesta utan bara en ytterst liten gnuttas kunskap... vilket är det som definierar dig som Francine. Vad du inte vet definierar dig lika mycket som det du vet.

Ju mer du vet desto mindre lokalt förankrad och mer fokuserad är du... och ju mer kosmisk du blir. En kropp på en plats blir mindre relevant. Vem bryr sig vad du kommer att kalla dig själv idag! Du är allt. Alla. Du är varken död eller levande, du bara är. Dualitet upphör att existera - du är allt i alla fall - du är fri.

## 2020

**Gosia:** Vilka mål har guiderna från ovan? Federationens mål är att som mentor guida mänsklighetens "lansering" (återlanseras) in i den interstellära tillvaron? Vad är syftet med det hela... för dessa raser från 6-7D? Vad är DERAS mål med allt detta?

**Yazhi:** Enighet. Returnera alla sinnen och medvetanden till Källan vars främsta mål över allt annat... är att utvecklas, att veta, att söka vilka de är och var de hör hemma i detta gigantiska kosmiska äventyr. Viljan att veta!

De söker det som de inte kan hitta någonstans och trots att många vet detta fortsätter de att söka. Vad de vill finna är sig själva men de hittar aldrig sig själva, eftersom de inte kan uppfatta sig själva. Det är skälet till att de försöker förstå sina egna skuggor. Skapelser.

När det gäller Federationens syfte med Jorden... de vill vad vi alla vill och vad vi alla söker med mänskligheten - vilket är födelsen av en ny ras. Vi är båda här för att göra vårt jobb och vara en del i allt detta. Var din fysiska kropp hör hemma - spelar ingen roll som du vet! Vad som spelar roll är vem du är inom dig - ett stjärnfrö från högre världar!

Jag kan inte veta skillnaden mellan något jag föreställt mig och något som hände (låter farligt). Detta är vad människor tränar att kunna - att tänka för att kunna manifesteras. Att kontrollera Spegellagen i syfte att kunna manifesteras sina önskemål.

**Gosia:** Varför vill vi det från ett högre plan för där finns ju inte något behov av någonting... bara vara, integrerade. Varför skall vi bry oss om att "föda" någon ny art i 3D-5D-riket? Varför är vi så involverade? Och varför inte bara bli lugnt kvar där ovan, för att sköta oss själva?

**Yazhi:** På grund av att från ovan - är det vår uppgift. Ett val.



**Gosia:** Av vilken anledning? Varför väljer vi det?

**Yazhi:** Eftersom det hjälper oss att utvecklas, generera kunskap och gör oss mer medvetna. Förstå mer vilket leder oss närmare dem vi är.

**Gosia:** Varför behöver vi expandera?

**Yazhi:** Eftersom... vi är krävande.

**Gosia:** Trots att vi redan är integrerade där och närmare Källan än någonsin.

**Yazhi:** Liksom Källan som är allt och fullständig - men trots det måste den splittras för att generera än mer.

**Gosia:** Vad är anledningen till att vi gör vad vi gör i 5D. För det oss närmare dem vi är?

**Yazhi:** För att fortsätta ställa frågor. Om vi är allt finns ingen kontrast och utan kontrast kan vi inte vara, eftersom du då även kan förstå vad du inte är. Det enda sättet att vara "någon" är via illusionen av separation. Dem versus Du.

**Gosia:** När vi så når 5D så kan vi så längta efter att bli hela igen, ovan 5D. Är vi galna? Varför gå i cirklar? Vi jagar vår egen svans. Allt jag ser är cirklar. Jag cirklar Yazhi!

**Yazhi:** Varför? Att vara, syster, att vara. Ja, vi är verkligen galna! Och vi tycker det är skoj! Fråga vilken hundvalp som helst och den kommer att säga att det är roligt!

Allt handlar om vad vi redan har sagt och anledningen till den vi är!

**Gosia:** Varför kan vi inte bara vara i stillhet?

**Yazhi:** Du behöver inte gå i cirklar men det är som jag nämnt, ett val. Du är stilla men det ger ingen utveckling. Således, efter en stund söker du efter något äventyr. Och när du fått nog av det vill du ha stillhet igen.

**Gosia:** I stillhet behöver jag ingen tillväxt. Då är jag allt jag någonsin behöver vara.

**Yazhi:** Ja, men även i det tillståndet behöver du förstå vad du inte är. Och den förståelsen är vad du söker men för att kunna förstå det till fullo måste du försöka förstå vad det motsvarar att inte vara högre än så kallad 5D.

Anledningen till att du saknar de högre världarna är för att du uppfattar vad som inte är de högre världarna. Därför uppskattar du dem mer när du känner till kontrasten av vad som inte är ett högre rike.

**Gosia:** Här några ytterligare frågor:

- Är du bara energivarelser eller kan du ha en kropp och sinnen i högre densiteter?
- Eller, om du har detta - har du det även när du når 5D?
- Eller kan du tillfälligt erfara att du har sinnen och kropp ovan så kallad 5D?

**Yazhi:** Ju högre värld du är i desto mer kan du bli. Där handlar det om ett val att vara, att forma dig till... vem som helst eller vad som helst. Således, från högre världar kan du vara vem som helst.

Det är därför jag säger att om de från högre världar kan manifesteras ett skepp enbart med tanken, behöver de inte något skepp! De kan manifesteras ett skepp för att observatörerna i de lägre världarna skall ha något att relatera till dem med.

För om det inte skulle vara så skulle det inte finnas någon poäng med att jämförande eller förståelse mellan de olika varelserna i de skilda världarna. Och, från högre världar förstår du behoven hos dem i de lägre världarna.