

Translation English - Swedish

5 Dec 2023

Life After Death: Where do we Go when we Die? (Extraterrestrial Pleiadian Swaruu Explains)

Author, Cosmic Agency, Gosia, Published Dec 14, 2019

<https://swaruu.org/transcripts/life-after-death-where-do-we-go-when-we-die-extraterrestrial-pleiadian-swaruu-explains>

*) Kommentar översättaren.

Livet Efter Döden: Vad Sker Efter Döden? (Swaruu från Erra, ET från Plejaderna)

Grunden för allt är Spegellagen eller Attraktionslagen. Du är och ser vad din frekvens dikterar. Du är din frekvens, du har inte någon frekvens, du är den.

När du dör är din frekvens det enda som återstår - utan den del som utgör den fasta fysiska manifestation som vi kallar kroppen.

När du dör ser du vad du vill se - eftersom allt föreställs allt snabbare på högre plan. Progressivt snabbare.

I efterlivet eller i den höga astrala världen, var det sägs att själar går till vila, manifesteras allt omedelbart, eftersom det är källan. Du är ett med källan, du är källan och du är vid källan.

Uppfattningen av att gå till källan upplevs som en förflyttning i form från att gå från en plats till en annan.

Källan finns överallt, allt är källan och som det har sagts tidigare, varje person, varje medvetande eller själ ser bara vad den uppfattar av vad som finns i dess medvetande och dennes uppfattning som dikteras av dess unika frekvens, vilket i sin tur är resultatet av det du har upplevt och var du har haft din uppmärksamhet. Liksom dina erfarenheter och interaktioner med andra personer vilket bara varit som en återspeglning av dig igen.

Varje själ är således rätteligen källan.

När en person dör kommer de att se och uppleva exakt vad de förväntar sig att se. De kommer att hitta just det. Vad som redan är sagt och känt på andra platser är om någon tror på Jesus, då kommer Jesus hittas. Om denne tror på Allah, kommer Allah att hittas och den som tror på Bishnu att hitta Bishnú. Tror du på den Cosmiska Katten så kommer du att hitta den katten.

Således kan det INTE finnas några fällor från Arcons som väntar på att tvinga själar att åter inkarnera. Vilket bara skulle ses om det är vad de förväntar sig att se. I så fall är himlen eller helvetet resultatet av skuld eller vad en person bestämt tror att denne förtjänar. Och det är

personen själv som skapar detta. Således beror allt på den mentala kontroll eller den uppfattning som varje själ har.

Dock kan detta enkelt övervinnas genom den egna kunskapen om att du kommer att gå vart du rätteligen måste gå.

Idén om skuld och om Karma är inte något annat än en religiös tro som tvingar själar att återvända.

Du kan inte separeras från källan eftersom var och en är källan och källan är överallt.

I sig är hela den yttre världen utanför dig bedräglig. Allt finns inom dig. Allt du vill se, uppleva, din verklighet, universella lagar, vetenskapliga lagar var allt utgörs av en stor illusion. Vad du söker efter hittar du. Så att slåss för vilken gud som är den sanna och att slåss om det finns en gud eller inte samt hur denna gud är eller vad som är den viktigaste partikeln, den ursprungliga. Allt detta är meningslöst.

Allt är uppfattning och således är allt sant. Eller så är allt en lögn utom en sak. Den som observerar - du själv. Din själ, vilket är det enda otvivelaktigt verkliga. Frigör ditt sinne och du kommer att befria dig från all Matris.

Gosia: Wow. Fantastiskt Swaruu. Jag förstår och min fråga blir då:

- Du sa att efter att vi dör kommer vi till Källan men även att detta är det Höga Astrala.

Vad är det då? Eller är det samma? Eftersom det Astrala bör vara något liknande 4D. Fast Källan är Källan. Det är väl vad som går utöver allt?

Swaruu: Jag använder bara familjära ord men det är något jag måste förtydliga.

Den platsen är inte vilken frekvens som helst eftersom den är allt. Den är alla frekvenser sammantaget, var du når allt och du har förmåga att vara allt. Att vara allt, vara uppmärksam och medveten om allt som existerar och det som alltid har existerat är allt lika enkelt att nå. Fortid, nutid och framtid blandas samt konvergerar till samma. Detta är den Ursprungliga Källan. Och det är var du är och var du går när du dör.

Till skillnad från andra personer har jag klart minne av den "platsen". Det är allt. Vad än du vill blir du, allt. Allt du tänker realiseras direkt, du är allt. Allt finns till hands vid dina fingerspetsar. Du tänker och det manifesteras omedelbart - du är allt. Du är bokstavligen en allsmäktig varelse. Där förstår du att det var du och bara du som skapade allt. Och jag menar hela det oändliga i skapandet, oändligt i rum och oändligt i tid.

Även om du inte någonsin vill ta dig därifrån - vilket även uppfylls av sig själv - eftersom du aldrig har lämnat platsen. Du har bara valt att uppleva en liten del åt gången. Ett liv, en inkarnation med en uppenbar linjäritet av animerade händelser på rad. På grund av att från källan är allt - på samma tid, utan tid. Och vad som innefattas "utan tid" i det som är allt, inkluderar även det linjära.

Det skapar en känsla av oändlig kärlek och total integration som omsluter dig som en varm filt på vintern. En total insikt om att det är du som har gjort allt, att du är integration och kärlek.

Inget gott, inget ont... allt är du... vilket bara utgör oviktiga kontraster, enbart giltiga perspektiv begränsade till vissa upplevelser som du förstår därifrån... och övervinner, överträffar... och söker efter mer. Du söker alltid efter mer... vilket du förstår i det ögonblick du är allt. Och att det är ok... att du per definition är den kreativa källan... således oförstörbar.

Och det är anledningen till att du vågar inkarnera igen. Eftersom du vet att du inte kan gå vilse. Det är så att det bara är ditt eget spel. Och vad gäller andra personers upplevelser, ideen om andra personer... som de med besvärliga liv, avrättningar, lidande, tortyr är inte något som du upplever och därför bara en tanke. Även om det skulle kunna verka som att du ignorerar andras lidande, är det bara giltigt huvudsakligen från det begränsade 3D eller 5D perspektivet. Jag upprepar att det är giltigt att oro sig för tanken på "andra personer" i syfte att förhindra deras lidande och svårigheter. Notera att jag talar här om något från det högsta möjliga perspektivet.

Föreställ dig inte det men för att veta vad som inte ska manifesteras måste du veta vad du ska manifesteras för dig och vice versa. Det är därför begreppen smärta och lidande finns. Från högre perspektiv är det inte nödvändigt, eftersom du där inkluderar allt och förstår det.

Vi är alla bokstavligen källan. Vi är alla samma person som upplever flera inkarnationer samtidigt och utanför tiden. Tid är bara linjär som den uppfattas inifrån en inkarnation. Det finns inget förflutet och det finns ingen framtid. Allt är eller allt är dina idéer. Du inkarnerar i form av en dinosaurie eller i form av en framtida grå utomjording... och du har gjort det och du är förkroppsligad som sådan plus mer... oändligt mycket mer samtidigt. Allt utgörs av ett hav av medvetande, vilket är du.

Från perspektivet av att illustrera med en viss avsiktlig begränsning för att kunna förklara tydligare... Du vill ha en utmaning, därför inkarnerar du... att vara den ursprungliga källan utgör det maximala, bokstavligt talat oändligt maximalt. Det utgör själva begreppet av GUD.

Emellertid vill du ha en utmaning... och tar dig vart du vill komma... således lägger du upp din plan samt börjar fundera på vad som skulle vara bra att uppleva. Jämför det med att programmera ett video-spel.

Du lägger upp din "karta" över livet, de olika karaktärerna, vad som kommer att hända samt resultatet. Allt... och därifrån bestämmer du via frekvenser glömma. Från att glömma allt, till bara lite som Taygetans som minns mycket men även de har glömt.

Och du går in i ditt eget spel, din inkarnation för att leva vad du har designat.

Du är den enda som satt upp detta. Från det perspektivet finns det inte ens någon mental kontroll från Arkons, Reptiler eller Rymdsniglar. Eftersom det är du som har föreställt dig dem och du är även dem.

När så en själ går in från den Ursprungliga Källan vet den vad den gör eftersom den är Ursprungliga Källan och utgör en del av spelet. Människor bokstavligen talat manifesterar självarter, Reptiler, Plejadians, Djävlar, Älvor, Cabal, Rothschilds, Rockefeller's, Queens, de som äter barn, Chokladglass och Pedofiler.

Det är därför som det från ovan sett inte finns några offer. Från perspektivet nerifrån finns det dock. Allt är inkluderat. Allt är verkligt och samtidigt är ingenting det. Bara du.

När du dör kommer du att se vad du vill se. Av den anledningen finns spöken, köttlösa varelser och vampyriska enheter som kopplar sig till din aura. Alltsammans.

När någon dör med en stark association till sin kropp, mer än normalt, liksom vid en våldsam död, förstår inte personen att den har dött.

Och således som från den Ursprungliga Källan... varifrån allt manifesteras... manifesteras en kropp som den personen hade i livet (benämnd astralkroppen)...

...därefter går han exempelvis genom gatorna i staden där han bodde men inser inte att han är död. Han uppfattar sig själv med kläder, skor, allt. Och eftersom han har tvångstankar erfar han vanligtvis samma situation om och om igen.

Det är därför döda människor börjar skapa allianser i form av en hel astral under-värld, efter att de inser att de är döda. De lever och åter-lever samma traumatiska situation eftersom de alla från detta plan manifesterar detta.

Resultatet blir att en låg astral värld skapas där den fysiska världen är nästan perfekt kopierad. Dock bara manifesterad av den dödes minne som leder till att besynnerliga förändringar eller deformationer manifesteras av dem. Exempelvis som att badrumsdörren är för liten för att kunna passera när de ska ut. Så fortsätter det om och om igen. Effekten blir att det kommer att leda till skapandet av en karikatyr av den fysiska 3D världen och här refererar jag till 4D.

I sig finns inte ens den stigning av densitet som vi har förklarat för dig. Allt är samma, bara formad av uppfattningen från varje "fragment" av den ursprungliga källan eller själen. Det är därför stigning av densiteten inte passar för 3D till 4D eller 5D till 6D på grund av att det inte finns några stigningar. Allt är en helhet. ALLT är källan. Och det finns bara perspektiven av uppfattningar från varje själs medvetande.

Hur låga astrala världar genereras... med spöken som svävar omkring på kyrkogårdar, hemsökta hus... beror på varje själ. Även lyckliga världar skapas i form av "Himlar" - Valhalla, Volvator... vad de än kallas.

Robert: Är det trots det, för att komma dit nödvändigt att ha hög frekvens? Eller bara det att om du redan är där så har du en hög frekvens?

Swaruu: Det är en del av det som hjälper dig att fokusera på vad du vill och lämna bakom dig det du inte vill. Emellertid är det så att det är din avsikt som räknas. Ditt fokus. Tänk inte

bara på vilken frekvens som är högre än den andra. Det handlar i sig inte om en "radio", även om det som exempel till en början var användbart nämna.

Gosia: Tack, jag uppskattar verkligen beskrivningen ovan, speciellt delen av hur astralvärlden skapas med de döda människorna där. Wow Supertydligt.

Min fråga är då; om vi går tillbaka till början så sa du att frekvensen är resultatet av var uppmärksamheten riktas. Är inte även din uppmärksamhet styrd av din frekvens? Handlar lite av vad som kom först; kycklingen eller ägget.

Swaruu: Du är allt. Frekvens och perspektivet av din uppmärksamhet. Vad som observeras och den som observerar. Du är hönan och ägget. Samtidigt. Det finns inget annat än du, inklusive hundens loppor och vad hunden har gjort på trottoaren.

Gosia: Exakt! Jag förstår det bättre på det sättet. Jag ser inte separationen.

Swaruu: Det är min poäng. Eftersom det inte finns någon separation. Det är bara du. Du kan inte skada någon utan att skada dig själv. Trots det, måste du försvara dig själv som en del av spelet eller det perspektiv av uppmärksamhet som där nere.

Gosia: Vilket innebär att det inte är så att något "föreskriver" något annat. Eftersom det var vad som har nämnts inledningsvis. "Din uppfattning är ett resultat av det... som senare dikterar det följande etc." Är det då inte så att allt helt enkelt SKER samtidigt?

Swaruu: Ja, korrekt. Av den anledningen från ovan, från perspektivet av integration... finns ingen tankekontroll. Vilket bara utgör en del av erfarenheterna. Liksom hundar med runda svansar.

Gosia: Ok, tack. Du sa att när någon tror på något så kommer de att se det när de dör. Jesus, den Kosmiska katten, Allah. Hur länge kommer det att ses? Någon gång tidigare nämnde du att när vi dör kommer vi att föreställa oss vad vi tror på som sedan bleknar bort.

Swaruu: Vilket inte handlar om tid eftersom det är irrelevant. Uppfattningen av animering av linjära händelser som du kallar tid är annorlunda i det astrala. Eftersom det beror på vad varje fragment anslutit till dig själv som du kallar själ.

Ibland kan det "ta" flera inkarnationer (av tid på Jorden). Där du går in i ett liv genom att tro på Jesus ... och dör var du ser Jesus som säger till dig att du måste gå ner för att betala Karma, varefter du går in igen... hundratals gånger, tusentals kanske... tills du på egen hand, du - den där egna själen - det fragmentet förstår att det bara är "han" som fått dig att göra allt.

Gosia: Finns det då något som "frigör" den själen från att se Jesus eller kommer den själen att vara med Jesus för alltid så att säga? Och vilken faktor skulle kunna bidra till att själen slutligen lämnade sin låsning till det sammanhanget? Gör den det på egen hand?

Där i efterlivet, fortsätter väl själen även att expandera andligt och begrunda existensen? Kan själen komma till insikt om det därifrån utan att behöva inkarnera? Eller måste du inkarnera igen?

Swaruu: Från det mest utvecklade perspektivet från det ögonblick du håller konceptet att det finns en själ som fortfarande är fången i en religiös tro eller av något liknande... blir det ett evigt koncept. Från det mer utvidgade perspektivet kommer den själen att vara instängd där för alltid. I evighet.

Även om det är fallet; genom att exempelvis följa händelseförloppet av en nunnas själs uppmärksamhet, eftersom när hon inkarnerar, är hon inte längre nunnan. Hon blir den religiösa damen som går i kyrkan på Söndagar... sedan den troende... därefter den som tror lite... sedan skeptikern, agnostikern, ateisten... sedan den som finner det andliga... och slutligen den som har frigjort sig.

Detta emellertid sett från det linjära perspektivet av nämnda Nunnas erfarenhet och hennes olika inkarnationer. Om vi emellertid fokuserar punkten av uppmärksamhet från varianten av den ateistiska själen så existerar fortfarande nunnan, den religiöse och alla andra. Det är därför jag menar att det kommer att förbli så för alltid.

Gosia: Kan det då ske befrielse från nivån av själva Källan? Genom att erfara någon mystisk upplevelse som därifrån leder till dess befrielse? Utan att behöva inkarnera?

Swaruu: Möjligt och svårt men har skett men det skulle kräva ett kvantsprång från Nunna till Andlighet. Lägg märke till hur det på Jorden sker en sammanblandning - av det andliga som anses vara jämställt med det religiösa - när jag ser det härifrån är de direkt motsatta varandra.

Gosia: Vilket leder mig till en annan fråga. Här på Jorden "ber" de troende bland katolikerna för de dödas själar. Fungerar detta på något sätt för att hjälpa till att befria dessa själar? Kommer våra intentioner fram?

Swaruu: De döda är där och det är sant vad som sägs att de går på sin egen begravning. Anledningen är att det är då vid punkten av högsta uppmärksamhet för det medvetande som har lämnat sin kropp. Ja, de hör familjens böner och gråtande.

Från perspektivet av uppfattning från den som nyligen dött... leder dessa böner bara till att dennes vilja stärks ytterligare i sin övertygelse om att exempelvis söka efter Jesus. Om så den döde var tveksam till bönerna "visar de honom vägen" så att säga. Och detta är det sätt som passar kyrkorna som vill kontrollera själarna.

Om en person är andligt stark och vet vad han är och har full kontroll över vad han tror på - som är att vara fri - kommer han att lyssna på bönerna... och vara med familjen. Dock kommer han att fritt välja var han bör gå. Han kommer att se vad han vill se och ignorera bönerna.

Det är anledningen till att bönerna vid begravningar... är repetitiva som mantras eftersom det är vad de är. Syftet är att sätta idéer i den dödes "huvud" eftersom han inte längre har ett.

De är mantran men jag insisterar på att en person med fritt medvetande... är immun mot vad hans troende släktingar ber.

Robert: Uppfattat, vilket är som att säga att det inte är bra att be för de "döda" eftersom de "döda" är förvirrade och desorienterade. Om du har kunskap kommer du att ignorera bönerna

Swaruu: JA. Om den döde är förvirrad vilket denne vanligtvis är så leder bönerna honom att hitta sin väg. Eftersom han lyssnar är det så upp till de levande att hjälpa honom där de vill att den döde ska gå. Av den anledningen utgör det ett riskfyllt moment. Eftersom de som inte blev guidade kommer att fångas i samma oändliga loopar, på grund av att de inte vet vad de ska göra och kommer att förbli besatta av vad det än är som fångar deras uppmärksamhet.

Gosia: Du sa att de kommer till sina egna begravningar. Vilket väl skulle gälla de som är starkare knutna till 3D världen? Om du inte är det så är du vid Källan och upplever andra saker.

Swaruu: Det kan hända att de inte går på sin egen begravning men det är oftast fallet.

Robert: Och vad bör familjemedlemmar göra istället för att be? Om de kan göra något?

Swaruu: Tala med den döde. Att han är fri och förlåten för vad han än har gjort och för sina misslyckanden i livet. Detta frigör karma.

Gosia: Du kan "be" men inte religiöst utan andligt. Leda dem att gå vart de önskar. Bortom. Ljus, Källan..., vad som. Utan några religiösa figurers rättigheter?

Swaruu: Visst! Det är en bra idé. Tala därför med de döda eftersom de lyssnar. Faktum är att du är där omgiven av de som är befriade från kroppen hela tiden. De går på samma gator och vissa vet att de är döda, andra inte.

Gosia: Måste du tala högt? Eller lyssnar de mentalt?

Swaruu: Både och. För att lyssna mentalt krävs det emellertid de som är vakna. Eftersom de flesta döda har inte särskilt högt medvetande som är på samma nivå som under livet. Således föreställer de för sig själva att de inte kan lyssna mentalt på dig. Tala högt med dem är det som fungerar bäst för sådana grundläggande själar.

Gosia: Jag antar att det fungerar likadant med djur?

Swaruu: Djur eller inte, samma gäller för dem som är hund, katt eller en loppa. Vilket är en del av erfarenheterna, liksom det att vara man eller kvinna. Vilket de alla är samtidigt.

Gosia: Bör vi besöka kyrkogården och tala högt till dem? Är det nödvändigt?

Swaruu: Ja, för även om själar lyssnar varifrån som helst... så finns det fler av dem där på kyrkogårdarna av deras egna skäl. De manifesterar sig där.

När en person som står dem nära... kommer för att följa de sina nära och kära, räcker det med att tala med dem varifrån som helst. Särskilt med den som nyligen avlidit.

Gosia: Hur vet du om de fortfarande är här eller inte och om du behöver tala med dem?

Swaruu: Du känner det behovet och det är något som även görs för en själ. Inte bara för den döde. Genom att koppla det till dig själv så når det även den avlidne.

Robert: Har de "döda" telepatisk kontakt med de inkarnerade?

Swaruu: Ja, vissa har det och andra inte. Det är det som är problemet eftersom det inte är så att de inte "har det" eftersom vi alla har telepatisk förmåga. Skälet är den egna övertygelsen om att inte ha förmågan och därför är det nödvändigt att tala högt till dem.

Gosia: Och om de i alla fall inte är där så lyssnar de väl inte? Om jag dör vill jag inte slösa bort min tid i min grav eller lyssna på personer.

Swaruu: Ja, det är sant men eftersom det inte finns någon tid, kommer en del eller ett "eko" av dig att finnas kvar i 3D. Eftersom allt som har funnits kommer alltid att existera från perspektivet av Ethern från källan.

Du kommer emellertid inte längre ha din uppmärksamhet från det perspektivet, i likhet med Nunnan som successivt utvecklats till att bli andlig. Trots det existerar Nunnan fortfarande. Allt som existerar är vårt eko.

Gosia: Fascinerande, här några frågor:

- Hur kommer de själar som inte vet att de är döda i slutändan befrias?
- De inkarnerar väl inte?
- De stannar där?

Swaruu: De utvecklas även liksom Nunnan med eller utan fysisk kropp.

Ja, det sker samtidigt som de stannar där. Allt är. Ingenting upphör att vara, ingenting förstörs, inget skapas, allt är redan. Och det handlar bara om vad du vill se och i vilken ordning.

Evolution existerar överallt så länge du uppfattar och kontrollerar den i din avsikt att få gradvisa upplevelser av framåtskridande linjära händelser som vi kallar tid.

I fallet med spöket som varje natt om och om igen går dragande med sina kedjor genom samma korridor i ett gammalt övergivet hus... så kommer det att fortsätta för alltid. Ändå bör det från dennes perspektiv något ändras för att denne inte längre skall visa den besattheten.

Det är något som uppstår vid starka traumatiska upplevelser. Exempelvis som att dö i en mörk fångelsehåla efter tortyr. Där finns så mycket stark uppmärksamhet kring detta att själen kommer att upprepa det för evigt i ett evigt lidande.

Även mer extrema koncept förekommer var flera döds-episoder upprepas för samma själ... vilket utgör en form av att långsamt döda en person, men innan denne dör överförs själen till en klon varefter de kommer att tortera denne klon till döds igen, för att sedan skicka själen till nästa klon. På så vis kommer själen att torteras om och om igen. Det är något som förekommer på Jorden i form av ritualer.

De dömer människor som har misslyckats enligt Djupa Staten... till vad de kallar en Stor Död. Och de kan dömas till 5 eller 8 eller det antal dödsfall som en följd av den tortyr som domarna dikterar för den.

Gosia: Åh nej! Inte bara det att själen har lidit av tortyr, nu efter döden kommer den att lida för evigt instängd? Stackars själ !!!

Och här en fråga som jag vill att du förklarar:

- "Evolution är något som pågår ständigt överallt så länge du uppfattar och kontrollerar den i syfte att ha upplevelser av framåtsyftande linjära händelser som vi kallar tid".

Jag förstår detta men jag vill ändå bekräfta min intuition.

Swaruu: Gosia, det är så att varje evolution tilldelar begreppet att något är och utvecklas mot något annat. Något större och mer utvecklat eller vad som. Vilket skapas genom att samla på kunskap och medvetande. Och är anledningen till att det länkas i form av en följd av en tidsmässig framskridning.

Denna "Tid" är emellertid sedd från personens eller själens perspektiv och kan liknas med SIT-tid för ett rymdskepp som kan liknas med SIT-tid för en själ.

Gosia: Och var de döda är - innefattas inte de i dessa insikter och erfarenheter? De utvecklas inte? Saknar de denna förmåga? Varför kan de inte frigöra sig därifrån?

Swaruu: De är vad de än tror på och önskar samt vad de manifesterar för sig själva. Från det mest utvidgade perspektivet... är många själar fångade... utifrån de begrepp som själarna själva formar. De bara upplever sin egen utveckling eller progression av personlig SIT-tid. Vilket leder till att från det perspektivet... går ingen vilse och ingen blir instängd.

Gosia: Ok. Är det möjligt att gå till kyrkogården för att tala med en GRUPP döda i syfte att befria dem alla?

Swaruu: Javisst... men kom ihåg att att vara död betyder inte att de kommer att vara mottagliga för dig. Eftersom det motsvarar att du går ner till stadens centrala torg, ställer dig på en stol med en megafon för att tala med dem som passerar att du vill befria dem. De döda är lika slutna som de levande eftersom även de personer och samma gäller för dem.

Robert: Är de döda ändå lyckliga i det Astrala.... och kommer de att vänja sig att vara där?

Swaruu: Ja, vissa lever verkligen där... och väljer att vara där. Andra är oerhört olyckliga. De bildar klaner, grupper, allianser, familjer. Så som de levande. Ja, du kan göra en YouTube-kanal för de döda... det spelar ingen roll. Allvarligt talat så kommer den att nå fler döda än om du bara står på en stol med en megafon på torget.

Robert: På så vis är de på något sätt redan medvetna om att de lever i en parallell verklighet.

Swaruu: Det finns en oändlig mängd parallella verkligheter men låt oss säga att det är vanligast att vara starkast kopplad till vad som uppfattas som den verkliga materiella 3D-världen. Tiden går mot slutet och vi måste avsluta.

Gosia: En sista fråga:

- Ser de döda varandra?
- Äter de?
- Kan de ta på sig själva?

Swaruu: Ja, liksom jag nämnde ovan bildar de allianser, klaner och allt sådant. Dock som med allt annat kan de bara se och uppfatta vad som ligger inom deras frekvensområde.

Gosia: Äter de?

Swaruu: Enligt deras uppfattning ja, vissa gör det men andra inte.

Gosia: Kan de tas ut därifrån? Talar de med ETs?

Swaruu: Därifrån kan de manifesteras allt som de kan tänka sig. Allt.

Gosia: Har ni extraherat några?

Swaruu: Inte vad jag känner till.

Gosia: Jag VILL INTE gå dit! Till den världen.

Swaruu: I så fall går du inte dit. Vad är då problemet? Genom att känna till detta befriar du dig eftersom du redan vet vad du INTE ska göra.

Gosia: Och om du inte tror på reinkarnation utan på himlen? Reinkarnerar du inte i så fall?

Swaruu: Du hittar den himmel som passar dig. Ja, men du kommer att reinkarnera eftersom det från himlen per definition även öppnas upp fler möjligheter för medvetandet. Och den utgör en del av den kollektiva manifestationen för Katolicismen. De måste gå sin egen väg. Och du din.

Gosia: Ja. Och till sist, det är viktigt för folket att veta att det är de som har den kreativa kraften, vilket jag ser som det viktigaste budskapet här.

Du tror vad du tror men du vet åtminstone att DU skapar det och att det är DU som väljer din väg. Även efter döden. Jag går kanske snart till kyrkogården för att tala med de döda, eftersom det är något jag verkligen vill göra.

Swaruu: Ok, men när du går därifrån måste du säga till på skarpen att inte följa dig. Eftersom de gör det.

Och inga barn på kyrkogården; eftersom de ansluter sig till dem 10 gånger starkare. Inga barn på kyrkogården, aldrig någonsin eftersom de är väldigt sårbara på grund av att deras aura ännu inte är väl utvecklad. Eftersom de döda ansluter sig avundsjukt vid dem på grund av deras vitalitet och livskraft i allmänhet. Många vet att de är döda och de är mycket avundsjuka och förbittrade på barnen som är så fulla av livskraft.

Gosia: Swaruu, mycket intressant och viktigt ämne. Vi hörs snart! Och tack.

Swaruu: Tack. Vi ses imorgon.