

Transcript:

EXTRATERRESTRIALS AND EARTH'S RESOURCES - DIRECT EXTRATERRESTRIAL PERSPECTIVE

Published 13 February 2022 by Cosmic Agency, Gosia

<https://youtu.be/6oUduWl38xo>

Translated by Eric Huysmans 14/02/2022

BUITENLANDSE HULPMIDDELEN EN AARDE - DIRECT BUITENLANDS PERSPECTIEF

Gepubliceerd op 13 februari 2022 door Cosmic Agency, Gosia

<https://youtu.be/6oUduWl38xo>



Oorspronkelijk in het Spaans

Robert: Sommige mensen zeggen dat de ET's hier komen voor de middelen.

Yazhi : Ze kunnen ook naar Erra gaan , ook naar Temmer , naar Procyon, naar Cyndriel , naar Pitoya , naar Alfrata , enzovoort. Dat is Geo-Aarde-Centrisme, het ego van de mensheid. De aarde is mooi, maar niet de enige.

Mensen geloven dat de ET's naar de aarde verlangen omdat het een boomgaard van leven is en dat de andere planeten hier niet zijn. Dat gebeurt hier niet, ze willen de mensen zelf. Oké, ook de aarde, maar voor interstellaire wezens maakt het niet uit of de aarde of een of andere M-klasse planeet zich

in Alpha Centauri bevindt, of in de Hyaden op 60 lichtjaar, of in Canis minor, omdat in Hyper Space de manier waarop alle ET's bewegen, worden geen afstanden waargenomen.

En de redenen waarom de ET's geïnteresseerd zijn in de aarde zijn dat niet. Ze zijn geïnteresseerd in de aarde omdat ze er zelf zijn, ze zijn familie, ze zijn zichzelf in andere tijdlijnen, spiegels, geïncarneerde vrienden, de motieven zijn persoonlijk. Ook hier blijkt de menselijke mentaliteit, denkend in beperkte middelen. Zoals in rijkdom, niet in de geest, niet in het leven, niet in bewustzijn. Daarom zijn wij, of andere ET's, geïnteresseerd in de aarde.

Robert: En waar zouden de ET's de mensen zelf voor willen hebben? Als energieke slaven?

Anéeka : Vanuit het oogpunt van de eenvoudigste verklaring, ja. Voor energetische uitbuiting omdat ze het nodig hebben om te bestaan, omdat die wezens en entiteiten egregoren zijn van de mensheid zelf. Ze eten creatieve geconcentreerde aandacht van het soort dat wordt opgewekt door angst.

Hoewel ik weet dat deze reden de eenvoudige geesten die op een menselijke manier denken, ontgaat: dat het om de tastbare materiële hulpbronnen gaat. Simpelweg omdat er zoveel is om van te mijnen, dat is NIET de reden. Het feit dat ze dat zien als de reden waarom de aarde gewenst is, is een weerspiegeling van hun eigen gebrek aan mentaliteit, de mentaliteit die op aarde wordt ervaren.

Hierbuiten is er materieel weinig of geen gebrek. Wat van belang is, zijn de zaken van bewustzijn, manifestatie van werkelijkheden en controle over die twee dingen.

Wilt u bijvoorbeeld goud? Asteroïden gordel. Wil je water? Asteroïden gordel. Zeldzame vreemde stoffen, chemische elementen? Asteroïden gordel. En als ze genoeg technologie hebben, kunnen ze materie, element of materiaal hebben dat ze willen met een replicator. Dat is niet wat hier gewenst is. Het is iets anders complexer.

Robert: En waarom controle daarover? Levert het enig voordeel op?

Anéeka : Het betekent alles, controle over wat je zult ervaren als ras, als soort en cultuur. Hun toekomst. Wat ze hun realiteit kunnen noemen. Dat krijgen ze als uitkering.

Het feit dat men gelooft dat spiritualiteit en zaken van bewustzijn een slechte of weinig reden zijn om zoveel belangstelling van buitenaardse wezens op te wekken, generaliserend, is opnieuw een weerspiegeling van dezelfde menselijke mentaliteit dat de voordelen moeten liggen in materiële dingen of macht wat neerkomt op controle over hulpbronnen, energetisch of weer materieel. Want dat is wat op aarde begeerd wordt.

Als interstellaire cultuur zal elk ras dat ver genoeg gevorderd is om tussen de sterren te navigeren, als zodanig over meer dan voldoende middelen beschikken. Waar ze in geïnteresseerd zullen zijn, is controle over de werkelijkheid zelf.

Spiritualiteit op aarde is een onderwerp als hulpmiddel om met de hardheid van het leven om te gaan. Als verdedigingsmechanisme tegen de moeilijkheden van het leven. Dit wordt zelfs weerspiegeld in de meest geavanceerde religies die het bijna... vertellen zoals het is, zoals de boeddhistische. En zelfs dat is gebaseerd op het concept om het leven verstandig onder ogen te zien en niet te laten vernietigen tijdens het proces.

Maar hier onder de buitenaardsen is spiritualiteit veel sterker en meer gedefinieerd, niet alleen als een kruk om te overleven, als een verdedigingsmechanisme, maar het is ook de basis van alles wat er is en alles wat gewenst is.

Dus met een bepaald niveau van technologische vooruitgang, genoeg om door de sterren te navigeren, gekoppeld aan een voldoende hoog niveau van bewustzijn, zijn de echte hulpbronnen die je wilt verkrijgen niet materieel, maar die van de manipulatie van dichtheden en existentiële werkelijkheden.

Je moet denken als een ET om hun ware bedoelingen voor en met de aarde te begrijpen.

Je goud, je mineralen of je water zijn weinig tot geavanceerde ET-rassen. Ze worden gerespecteerd. Maar ze zijn niet iets om te begeren.

In andere ufologische kringen op aarde wordt er gezegd dat de ET's geïnteresseerd zijn in DNA. Dit is gedeeltelijk waar en is een stap dichterbij de waarheid dan alleen maar aan fysieke hulpbronnen te denken. Maar men moet wat verder kijken, aangezien de gevorderde ET's weten dat DNA slechts de fysieke weerspiegeling is van de manifestatie van de herinnering die het ziel-aandacht-bewustzijn dat aan dat DNA is gehecht, karakteriseert en definieert.

Nu, teruggaand naar dat onderwerp van het beheersen van materiële hulpbronnen op aarde. Dit deel is ook geldig, omdat dit een zeer complexe dynamiek is die rond de aarde plaatsvindt, omdat het verschil tussen de ET's en mensen niet zo gedefinieerd is, het is een grijze en vage grens die ET van de mens scheidt.

Dus ja, er zijn niveaus of delen, menselijk of semi-menselijk, die op aarde werken die de fysieke en energetische bronnen van de planeet willen domineren.

Dat weerspiegelt echter niet de mentaliteit van de volledige buitenaardse wezens die niet in menselijke vorm op aarde zijn. Het weerspiegelt niet de buitenaardse cultuur als zodanig en wat het definieert onder de samenwerkende rassen of soorten.

Omdat de grens tussen ET en mens grijs is. En vanaf de grond is het gemakkelijk om de belangen van mensen te verwarren met macht, Cabal-Enterprises, met de belangen van echt niet-menselijke buitenaardse rassen. Het hangt gewoon, nogmaals, af van het niveau van de entiteiten waar we het over hebben.

Robert: Ja, het is heel duidelijk.

Anéeka : Maar zelfs als ET kan ik alleen mijn wereld zien, wat me omringt op de grens van mijn begrip, zoals iedereen. Maar mijn punt van aandacht ja, het is van buitenaf, dus voor wat het waard is, reflecteer of deel ik een andere invalshoek van hetzelfde probleem.

Nogmaals, het idee dat buitenaardse wezens de hulpbronnen en energie van de aarde willen domineren, als een weerspiegeling van de menselijke denkwijze die de kwestie observeert, is geldig, maar ze verwarren de dominantie van hulpbronnen en energie van de cabal-bedrijven en hybriden op aarde met de belangen van volledig interstellair ET's met zo'n technologieniveau dat ze de kracht al beheersen om materie uit energie te halen. Dit is een belangrijk punt om te begrijpen.

Robert: Maar de meeste, zo niet alle leden van de Federatie hier zouden het met je eens zijn, nietwaar? Over wat je hierboven hebt aangegeven?

Anéeka : Leden van de lokale federatie en gevorderden, de bekende, ja, die zouden het met me eens zijn. Wat ik zojuist heb gezegd is niet alleen mijn persoonlijke mening, maar ik geef het op basis van wat ik heb waargenomen en begrepen door samen te leven met de rest van de beschavingen en bevriende rassen waarmee de mijne hartelijke en vriendschappelijke betrekkingen onderhoudt.

Robbert: Oké. Anéeka , als je het hebt over hybriden op aarde, het zijn mensen in biologische pakken, met elk soort wezen erin, toch? Dat zijn hybriden. Alleen denken mensen er anders over.

Anéeka : De term hybride is erg breed. Een hybride kan van alles zijn, van een sterrenzaad dat een volledig menselijk lichaam heeft, van die welke niet veranderen als ze worden geëxtraheerd, bijvoorbeeld Suriko om niet verder te gaan, of ook entiteiten of technologisch veranderde lichamen die genen van een niet-menselijk ras splitsen met de menselijke. Of het resultaat van een natuurlijke kruising tussen een humanoïde soort die genetisch compatibel is met de mens, en een terrestrische menselijke persoon, zoals de Alfrateans onder anderen. Dat alles omvat hybriden als een brede term.

Robert: Maar geen hybride tussen een hagedis en een mens, die kunnen zich niet voortplanten en, zoals we al zeiden, soorten worden niet op die manier gecreëerd. En als ze waren gemaakt zoals de Maitre , zouden ze zich kunstmatig moeten voortplanten, toch?

Anéeka : Ja, anders zouden ze een beperkte reproductie hebben. Dit wordt ook erger omdat degene die genetisch een hybride creëert, ook de reproductie ervan wil beheersen. Dit alles wordt al uitgelegd in onze artikelen over DNA.

Robert: En nog iets. Die ET's die geïnteresseerd zijn in hulpbronnen zijn menselijke creaties? Even ter verduidelijking. Ik zou Ja zeggen.

Anéeka : Ja, of ze zijn onderhevig aan dezelfde problemen als mensen die deel uitmaken van dezelfde aardse dynamiek, zoals de intraterrestrische reptielenrassen die naar buiten reflecteren met verdragen met cabal-wereldleiders. Dit niveau wil de materiële en energiebronnen beheersen, evenals de menselijke geest.

Maar ook al zijn ze niet per se mens, toch hebben ze dezelfde 'menselijke' mentaliteit omdat ze onderhevig zijn aan dezelfde existentiële dynamiek. Dit weerspiegelt echter niet de mentaliteit van buitenaardse ET's met een hoog technologisch niveau.

En het niveau van zo'n hoge technologische vooruitgang wordt gemeten door twee dingen:

- 1.) Hun efficiëntie in hun interstellaire vermogen
- 2.) Hun vermogen om elk materieel of fysiek element uit energie te genereren

Als je de gevolgen van deze twee voorgaande punten goed observeert, zul je begrijpen dat beide ertoe leiden dat ze niet geïnteresseerd zijn in de materiële en energetische bronnen van een bepaalde planeet, in dit geval de aarde. Want dat hebben ze al onder de knie en opgelost. Omdat alleen een beperkte groep met lage technologie geïnteresseerd zou zijn in de hulpbronnen als zodanig van de aarde.

En ze zijn geïnteresseerd in aarde-specifieke bronnen omdat het het feit weerspiegelt dat ze afhankelijk of beperkt zijn van de aarde. Dit is dus nog een ander argument om te begrijpen dat buitenaardse beschavingen met een zeker hoog niveau van vooruitgang niet geïnteresseerd zijn in de materiële of energetische hulpbronnen van een bepaalde planeet, maar in het bewustzijn en de spirituele implicaties van die planeten.

Het technologische niveau van een interstellair ras of geavanceerde soort hangt af van de populatie. Het is een directe weerspiegeling van het spirituele en bewustzijnsniveau van zulke mensen. Dus alle verlangens naar dominantie over materiële en energiebronnen zijn nog steeds motivaties die afkomstig zijn van degenen op aarde. Het is nog steeds een directe weerspiegeling van de aardse mentaliteit.

In feite heeft op aarde de materialistische kant om vele redenen suprematie en is er een gebrek aan contact met de spirituele kant. Omdat het niet nuttig is, om de oorspronkelijke reden dat het overleven is. Dat is de sleutel, het materialisme bevordert de overleving daar. Het spirituele verlaten als een secundaire luxe. Maar de sleutel is om beide kanten in evenwicht te brengen, of eerst de spirituele basis te hebben, zonder de materiële overleving buiten beschouwing te laten.

Kortom, ze maken een goed argument dat de ET's de mensheid willen uitbuiten voor middelen en macht, maar dat is niet alleen dat, er zijn hier niveaus, en dat is slechts een laag niveau. Daarnaast zijn er nog andere niveaus die ik hierboven heb uitgelegd.

<->

Een andere dag

Gosia: Hallo Athene. Zou je wat meer op dit onderdeel kunnen ingaan, iets wat Anéeka hierboven zei:

"Hierbuiten is er in termen van materiële zaken weinig of geen gebrek. Wat van belang is, is wat er te vinden is in de kwestie van bewustzijn, manifestatie van werkelijkheden en controle over die twee dingen."

Manifestatie van de realiteit? Daarboven worden ook werkelijkheden gemanifesteerd en gecontroleerd. Waarom zou je daarvoor in de aarde geïnteresseerd zijn?

Swaruu X (Athena): Omdat de aarde niet onafhankelijk is en dat ook nooit is geweest, is het slechts een van de vele werkelijkheden die van hier en van boven worden gecreëerd. Ik denk dat Anéeka bedoelde dat spirituele vooruitgang zielen, bij gebrek aan een betere naam, meer controle zal geven over wat ze zullen manifesteren en ervaren in hun volgende leven.

Gosia: Maar dat is het punt. Als het maar EEN van de vele werkelijkheden is waar u werkelijkheden manifesteert en controleert, waarom is er dan zoveel belangstelling voor de Aarde?

Swaruu X (Athena): Ik denk dat je alleen kijkt naar de interesse die wordt getoond voor de aarde, en niet de interesse die wordt getoond voor alle andere plaatsen. Alleen is er aandacht - hier - van jou en van deze groep.

Gosia: Oh, ik begrijp het. Er is dus ook interesse voor andere plaatsen.

Swaruu X (Athena): Ja, sommigen meer dan anderen, maar dat is enorm en subjectief. Zie het als een winkelcentrum. De aarde is vol activiteit, ten goede en ten kwade, controverserend en strijd, maar er zijn andere winkelcentra vol met mensen, vergelijkbaar en niet zo vergelijkbaar, die ook koken van activiteit.

Gosia: Ja. Maar ik begrijp nog steeds niet waarom ze geïnteresseerd zijn in de aarde voor "het manifesteren van werkelijkheden"? Waarom daarvoor niet naar andere planeten of die van henzelf? Je kunt werkelijkheden overal manifesteren. Aarde of niet. Rechts? Ik kan op Erra zijn en werkelijkheden manifesteren.

Swaruu X (Athena): Bekijk het vanuit het oogpunt van de spirituele vooruitgang die je hebt door op aarde te incarneren, als een school voor zielen. Zoals eerder gezegd, als school vooruitgaan met die ervaringen. Omdat er een grotere uitbreiding van het bewustzijn is, zul je later, buiten de aardse incarnatie, meer controle hebben over wat je wilt ervaren en welke werelden je wilt creëren.

Maar ik moet ook verduidelijken dat het niet alleen gaat om degenen die als zodanig op aarde incarneren. Het is niet iets gedefinieerds en rigids, maar er is een hele reeks tussenvormen van complete buitenaardse wezens, vreemde op verre planeten die niets met de aarde te maken hebben, tot hele klassieke mensen, als er zoiets bestaat (omdat alles is uiteindelijk verbonden natuurlijk).

De aardse ervaring, of de ervaring die de aarde biedt, is niet alleen voor degenen die incarneren als mensen. Het is ook voor anderen als rollenspel.

De mens als zodanig is ook niet slechts één ding. Zoals reeds vermeld, zijn er sterrenzaden van talloze rassen. Sommige vergelijkbaar, andere niet. Oude zielen die al ontelbare levens als mensen zijn geïncarneerd, ET's die daar binnengaan zonder geheugen, slechts een of twee of een paar keer. Anderen completeren ET's die gewoon op bezoek zijn of die daarheen verhuizen wetende wat ze zijn. Als step downs, maar die zich normaal kleden en gedragen en doorgaan voor mensen die geen mens zijn.

De lijst is erg lang en de varianten van het hebben van een menselijke ervaring zijn talrijk, en ik heb het alleen over het niveau van menselijke ervaring.

Het zou ook nodig zijn om de ervaring toe te voegen die de aarde geeft aan de zielen, aan de mensen, die zich bezighouden met zaken van de aarde zonder mens te zijn, de ervaring van de buitenaardse wezens die daar hun aandacht hebben, met al hun variabelen en varianten, rassen en ideologieën.

Dat is allemaal wat de aarde biedt, natuurlijk als rollenspel gezien vanuit de hogere dichtheden. Waar een niet-mens speelt als gids voor de mensheid op talloze manieren en anderen niet zozeer, met een heel complex bereik en gradiënt daartussen.

Dit is een belangrijk punt dat mijn moeder (Athena praat met haar moeder, alternatieve Swaruu 9) mij altijd benadrukt over de mensheid, over het kunnen uitleggen van dit soort concepten. Het blijkt dat de gemiddelde menselijke geest, de mensen, het grootste deel van de bevolking, complexe dingen niet goed aankunnen. Ze willen altijd het eenvoudige, want alles heeft één reden, niet veel. Dat dingen duidelijk zijn, niet veel mentale middelen en kracht nodig hebben om dingen te begrijpen. Dus ze beschouwen lange en ingewikkelde uitleg als afkomstig van iemand die 'het niet weet' en hangen er labels aan van vergezochte uitleg, of 'pelgrim'-verklaringen.

Maar de waarheid is dat er geen absolute waarheid is, alles is relatief. Om één ding te begrijpen, heb je van tevoren een raamwerk van allerlei soorten begrip nodig, dat je een noodzakelijk raamwerk geeft zodat je van daaruit meer gecompliceerde dingen en concepten kunt begrijpen.

Er is geen enkele reden voor iets. Alles is uiterst complex, en als je een simpele verklaring wilt opleggen, val je in reductionisme, zoals de oerknal. Dat is nooit gebeurd, of het nu wel of niet

wiskundig haalbaar is, wat overigens niet het geval is, waardoor alleen religie hun concept oplegt aan de wetenschap, de Jahweh of de explosie van de schepper.

Maar kortom, de aarde geeft de zielen, die van haarzelf en anderen, een enorme verscheidenheid aan verrijkende ervaringen waarmee ze hun spirituele vooruitgang kunnen vergroten en stimuleren, die vanaf dat moment betere dingen zullen manifesteren.

Gosia: Dank je, ongelooflijk. Ik begrijp het. Vraag op wat je hierboven zei. Veel sterrenzaden /mensen willen de aarde verlaten, omdat ze het leven hier als een hel zien, maar je zegt dat er aftredenden met een volledig geheugen die hier binnenkomen? Waar zijn ze hier zo in geïnteresseerd? Culturele variatie? Ik heb het over degenen die geen gidsen zijn of iets in het bijzonder. De step downs die weten wat ze zijn. Hun zielen halen niet meer uit deze ervaring hetzelfde als mensen, waarom bewegen ze dan?

Swaruu X (Athena): Ze krijgen niet dezelfde ervaring, maar ze krijgen andere ervaringen.

Gosia: Zoals wat? Culturele ervaringen? Zoals wanneer ik naar de Amazones reis?

Swaruu X (Athena): Zoals ik hierboven al zei, het is nooit alles of niets, maar alle gradiënten die de aarde biedt. Elke persoon zal een andere reden hebben.

Waarom gaat een Engelse heer aan het einde van de 19e eeuw naar India? Hij was in Engeland met geld en positie, een groot huis en luxe rijtuigen. Hij gaat voor de ervaring van iets exotisch, voor het avontuur, en voor zijn behoefte om terug te keren om tegen zijn vrienden op te scheppen dat hij daar was en een tijger heeft aangeraakt of wat dan ook. Hier ook.

Gosia: Ja, ik begrijp het. Dus met dat alles uitgelegd, is het duidelijk dat niemand daar geïnteresseerd zou zijn in het interstellair worden van de aarde. Ze zouden verliezen wat de aarde nu te bieden heeft.

Robbert: Natuurlijk. De aarde moet zijn zoals ze is, anders verliest ze haar "doel".

Swaruu X (Athena): Heel goed punt, ja precies. En helaas. Het is een jungle, het is India in de 19e eeuw. Net als toen je naar India ging, ga je daarheen omdat er olifanten zijn en jungles vol tijgers.

Gosia: Waarom bestond het First Contact-project dan eigenlijk? Waarom waren ze zelfs aan het beoordelen of mensen eerder klaar waren voor open contact? Het zou alles verpesten als er direct officieel contact zou worden gelegd. Dat zou de aarde-ervaring verpesten.

Swaruu X (Athena): Dat is het argument van velen hier. Dat is wat ze zeggen, dat we onze tijd verdoen. Waar doe je dit voor, zeggen ze. Mijn antwoord zou zijn omdat we ook de ervaring willen hebben om te proberen te helpen. Uiteindelijk omdat het een andere ervaring is voor degenen die hier zijn. Als het ze niet bevalt, kunnen ze terug naar Temmer om te doen wat ze willen.

Het is een andere reeks ervaringen die je tijdens je leven en/of incarnatie hebt. Dus ik zeg je, de aarde is niet alleen wat ze biedt als een plek om als mens te incarneren, maar er zijn ook alle andere varianten van interactie en ervaringen die de plek biedt aan zowel niet-mensen als mensen.