

THERE IS NO FREE WILL - ON EARTH - ANEEKA DE TEMMER - #TAYGETA

(Transcript from Despejando Enigmas: <https://www.youtube.com/watch?v=yTjYs1TsyDY>)

ER IS GEEN VRIJE WIL - OP AARDE - ANEEKA DE TEMMER - #TAYGETA

(Transcript van Despejando Enigmas: <https://www.youtube.com/watch?v=yTjYs1TsyDY>)



Anéeka : Zoals je verduidelijkt, is om te onthouden dat wat je publiceert jouw interpretatie van ons is, omdat we zoveel meer zijn, altijd meer. Het is niet om je minder te maken. Het is omdat je moet beseffen dat je niet alles weet... dat er meer is en dat de reden dat we met je praten is omdat alle anderen een bezem in hun achterste hebben die helemaal naar hun hersens gaat. Sorry dat ik onbeleefd ben. Omdat jij luisterde en de anderen niet. En elk van de anderen weerspiegelt alleen wat ze zijn, met hun theorieën over ons. Theorieën die niet in de buurt komen van wat we zijn.

De theorie die ik het meest "leuk" vind, is het complot van de regering. Dat zegt dat we een strategie zijn om de spirituele ascentie van de Spaanssprekende wereld te ontmantelen. Ik kan dat in een oogwenk opsplitsen: de elite doet dat al met efficiëntere strategieën zoals het filteren van actuele video's en het creëren van trollen en hele kanalen om verkeerde informatie te verspreiden. Evenals de controle over de massamedia.

Onszelf uitvinden zou een inefficiënte en kostbare strategie zijn, en ook erg moeilijk omdat een hele beschaving zou moeten worden uitgevonden en consistent zou moeten zijn, en bovendien dat over het algemeen niet zo veel mensen luisteren.

Wijs met de vinger naar het uitgestrekte hindoeïsme dat door de cabal wordt gecontroleerd. Nou, alles komt daar vandaan.

We zijn gewoon meer mensen. Toch zijn wij ook geen mensen.

Robert: Het punt is dat de mensheid niet gewend is om met andere rassen te praten, dat is het, en wanneer ze iemand zien om mee te communiceren, vergeten ze dat het ET is.

Het is alsof ik tegen mijn kat kan praten. Er zou een tijd komen dat ik geen kat zou zien, maar iemand anders.

Anéeka : Nou, de waarheid is dat we geen mensen zijn. Het is geen kwestie van superioriteit of iets dergelijks. Het is gewoon zo diep van binnen dat we anders zijn. Maar hier is dat normaal, wetende dat we anders zijn en toch echt respect voor elkaar hebben. Daarom zeg ik dat we meer mensen zijn, ik zeg niet dat we meer mensen zijn.

Zoals we al zeiden, zien ze alleen het meest 'menselijke' deel van ons. Het andere deel is moeilijker te zien of te begrijpen. Ik weet dat ze ons als gek beschouwen. Als onwaarschijnlijk. Daarom moeten we ook afstand van hen houden.

Robert: Ik zou niet zoveel zeggen.

Anéeka : Jij niet, maar de meesten wel.

Robert: Ik stel me voor dat de meeste mensen ET nog steeds associëren met schepen en met hen een ritje kunnen maken. Dingen daarvan.

Anéeka : Voordat je het kon, maar de tijden zijn veranderd. Hij ziet gewoon dat bijna elke keer dat DK op missie gaat, hij een soort van woordenwisseling heeft met de mensen. Het is niet langer veilig of verstandig om rond te vliegen, gewoon omdat.

Ik heb die tijd niet meegemaakt. Nee. Ik ben echt heel nieuw hier, 2016 hier in de buurt.

Ze achtervolgen hem met geavanceerde radars of sturen vliegtuigen achter hem aan. Hij is al neergeschoten met een soort energiewapen. Het 'karmische' schild beschermde hem omdat hij de energie terugbracht naar het beginpunt. Andere keren hebben ze hem de toegang tot het luchtruim ontzegd door op de transponders te kauwen. Maar hij is niet meer veilig.

Robert: Ik bedoel, de Federatie experimenteert niet op mensen? Observeren ze alleen?.

Anéeka : Ze zeggen nee, maar hoe weet je dat? Zonder alarm te willen slaan, zou ik zeggen dat ze natuurlijk wel op mensen experimenteren. Het zou ook nodig zijn om te definiëren wat het is om met mensen te experimenteren. Ja Robert, ik weet dat ze dat doen.

Robert: Geen genetica, toch? Is het meer op een metafysisch niveau?

Anéeka : Zeker. Van allerlei experimenten.

Robert: Er is hier dus geen vrije wil meer. En de Alfrateanos zijn zich bewust van dit alles wat ze hun aardse "familie" aandoen?

Anéeka : Daar is geen vrije wil. Gewoon een vervormde versie. Excuses om uit te leggen wat wel en niet vrije wil is. Maar de waarheid is de waarheid. Ook als het pijn doet. Het is geen planeet van vrije wil. Alfratean familie, ik weet het niet.

Robert: Er is geen vrije wil en geen tijdlijnen? Alles is een idee van een illusie? En is het waar dat dit alles wordt beperkt door het geweten van iedereen?

Anéeka : Vrije wil wordt alleen waargenomen vanuit wat een ziel verlangt vanuit zijn gezichtspunten vanuit hogere dichtheden, zonder rekening te houden met de verlangens en behoeften van iemand

die het beperkte leven van 3D ervaart. Kijk maar hoe het onbewuste over het bewuste domineert. Daar kun je het zien. Het oneerlijke. Je weet dat er iets mis is, of dat je iets aan jezelf moet veranderen. Maar je blijft reageren zonder logica, gewoon omdat het zo in het onbewuste is geprogrammeerd. En een trigger onthult het. Dat is geen vrije wil. De klik die tegen jezelf vecht.

En ja, er zijn tijdlijnen, maar niet zoals ze daar zeggen. Maar wat ze samenstelt, is alleen het geweten van iedereen. Je leeft niet in een tijdlijn, noch in een tijdlijn, je bent een tijdlijn. Je bent, wat je leeft, wat je denkt. En de collectieve lijnen zijn illusies gebaseerd op perceptuele overeenkomsten die nooit meer hetzelfde zullen zijn. Je hebt de overeenkomst met Gosia en met Matías om een bepaald object als 'stoel' te interpreteren, er is de overeenkomst van perceptie. Maar het zal nooit meer hetzelfde zijn. 'Stoel' heeft voor ieder van jullie een andere persoonlijke invulling. Dus met alles is het duidelijk dat ze afspraken hebben. En daarom ook daar de conflicten.

Robbert: je hebt gelijk. Je weet dat er iets mis is. Goed antwoord. Ik hou van "het is een tijdlijn". Ja. Ik heb begrepen wat je zegt. Wij hebben een andere perceptie.

Ik heb dat zelf geverifieerd.

Aneka : Ja. Het blijkt alleen hetzelfde te zijn.

Robbert: Ja. We kunnen allemaal door hetzelfde bos lopen maar verschillende dingen ervaren, zien en horen, maar niet hetzelfde.

Aneeka : Dat klopt. Het bos is voor iedereen anders.

Robbert: Ja. En hetzelfde geldt voor de stad en de mensen.

Aneka : Ja.

Robert: Dat is wat ons anders maakt dan leven in verschillende "dichtheden" al lijkt het soms alsof we het eens zijn.

Aneka : Ja. De dichtheid is slechts een reeks afspraken.

Robbert: Ja. Het is super begrijpelijk.

Anéeka : En wat mensen kunnen zien, afhankelijk van hun meer of minder uitgebreide ervaringen.

Robert: Stel je voor ja.

Anéeka : De uitgebreide zijn, gewoon meer ervaring, meer geheugen en begrip van meer plaatsen, meer dingen. Het begrip van wat wel of niet echt is, is hopeloos. En nooit eerder konden de concepten van zaad versus mens zo duidelijk worden gezien. Zij versus wij. In de mate dat er al wrijving is.

Robert: Vooral in de manier van denken en zien van het leven.

Anéeka : Vroeger kon je ongemerkt als een zaadje lopen. Niet vandaag, ze wijzen naar jou. En ze gaan tegen je in, omdat je anders bent. "In naam van ieders veiligheid." Ik bedoel de muilkorven.

Robert: Zie je deze beschaving steeds verdwijnen? Als ze allemaal steriel zijn, geef ik ze maar 100 jaar.

Anéeka : Ze halen 2030 niet, Robert.

Robert: 2030. Dus hier is er niet langer "ascentie" zoals sommigen zeggen, ik weet dat dit allemaal individueel is.

Anéeka : Nogmaals, het hangt af van de definitie van "ascensie". Omdat sterven en massaal terugkeren naar hun oorspronkelijke bronnen opklimmend is.

Robbert: Ja. Dus waar verwees het Aquariustijdperk naar? op dat? Maar ik zie ze niet allemaal terugkeren naar de Bron.

Anéeka : Ik kan het niet interpreteren, ik weet niet hoe ik het op die manier met het Aquariustijdperk moet verbinden.

Robert: Hoe zie je het dan?

Anéeka : Ik weet alleen dat jullie allemaal in groot gevaar zijn en jullie zien het niet. Ze geloven dat het gevaar een virus is, terwijl het gevaar hun regeringen zijn. Ik weet alleen dat er in de komende 10 jaar miljoenen zullen sterven, als de dingen doorgaan zoals ze nu zijn. Ze willen niet negatief naar me luisteren.

Robert: Anéeka, niemand zegt me dat je negatief bent.

Anéeka : Ze geloven dat de ' Pleiadians ' alleen maar over liefde moeten spreken en hoop moeten geven. Ik spreek alleen de waarheid, en dat is de waarheid, zelfs als het pijn doet. Ik vertel liever de waarheid dan alleen maar loze hoop te verspreiden. Bedankt. En ik wacht altijd tot er iets verandert in het voordeel van de mensen.

Robert: Er zijn niet meer van die onvoorwaardelijke liefde. Ze zijn realistischer en geloven in integratie. Mensen beginnen in te zien dat ze dingen moeten doen. Wacht niet op het grote zonne-evenement.

Anéeka : Dat gaat niet gebeuren. De zon doet absoluut niets ongewoons en zal dat ook niet doen.