

Translations English - Swedish

8 Jan 2022

There is no Material World - Part 2 - World of the Dead vs World of the Living - Yazhi Swaruu

Author Cosmic Agency, Gosia, Published 9 Dec 2021

<https://swaruu.org/transcripts/there-is-no-material-world-part-2-world-of-the-dead-vs-world-of-the-living-yazhi-swaruu>

*) Kommentar översättaren

Det finns ingen Materiell Värld - Världarna bland de levande och de döda... allt är ideer

Yazhi: När jag talar i absoluta termer och uttrycker mina synpunkter som om de vore absoluta sanningar, syftar jag bara på hur jag ser på saker och ting från mitt speciella perspektiv samt min erfarenhet.

Jag föreslår att ni tolkar mina ord som språkliga uttryck och inte påståenden. Min åsikt är att du inte blint skall tro på vad jag säger samt inte ta hänsyn till andras åsikter eller fler förklarande versioner. Mina påståenden är sedda från mitt perspektiv och från allt vad jag har lärt mig och upplevt, plus vad som ständigt poppar upp i mitt huvud.

Det jag delar med er skall enbart ses som en referens för att ni skall ha mer information eller för att ni skall stimuleras att tänka under era respektive processande när ni formar er personliga och speciella kosmologi (teori om världssalltets ursprung - wikipedia)*.

När jag exempelvis konstaterar att varje medveten varelse, oavsett nivå är sammansatta av mindre kognitiva medvetanden för sin respektive medvetenhet och utveckling. Leder detta i sin tur till hur bildandet av successivt mer komplexa varelser kan ske.

Det är som att säga att det finns ett spektrum av medvetanden som går från något mycket enkelt till det absoluta som utgörs av Ursprungskällan eller vad du nu vill kalla det.

Egentligen är även det ett begränsat sätt att förklara något som helt enkelt är omöjligt att förklara, eftersom alla teorier eller empiriska påståenden som vi utvecklar från våra evolutionära sinnes positioner, oavsett faktiska nivåer alltid kommer att misslyckas.

Det beror på att det från det Absolutas synvinkel innebär att inget vi säger utgör något som kan representera den objektiva verkligheten av hur det Absoluta fungerar. En sådan beskrivning är helt enkelt ouppnåeligt från våra sinnen och medvetandenivåer.

Med det sagt kommer jag att beskriva för er utgående från perspektiven av ett antal olika sinnen med medvetanden som emanerar från det lilla eller nästan inget mot en successiv stegring av medvetande, hela vägen upp till den Allt omfattande Ursprungliga Källan.

Eftersom denna min förklaring återigen bara en hypotetisk beskrivning från ett perspektiv som inte är totalt i sin omfattning såsom perspektivet från det Absoluta, Ursprungskällan, var det finns och kan bara finnas en enhetlig massa av något som är omöjligt att beskriva. Eftersom detta något innefattar allt och jag menar allt in den absoluta betydelsen av ordet ALLT.

Utgående från det perspektivet eller konceptet, försöker jag beskriva vad jag exempelvis nämnde tidigare i form av ett stegrande av medvetande, från det lägsta till Ursprungskällan själv, vilket kan sägas kvarstå som ett koncept eller en ide inom ett hav av tankar som existerar och som formar detta ALLT.

Allt som existerar, har funnits och kommer att existera, innefattas i en enda massa, något tillfälligt, utanför specifik tid och rum. De är idéer i ett enda omfattande totalt sinne. Med det som utgångspunkt är det uppenbart att vad som samtligt är det existerar av angelägenheter har koppling till varandra och gäller i än högre grad även alla tänkande varelsers sinnen. Återigen, de utgörs bara av idéer som innefattas i Massan - Mängden av Allt.

När jag utvidgar det sistnämnda, leder det till att den klassiska uppfattningen att biologi är liv och att energier samt mineraler enbart är något som är nödvändigt för att forma livets byggstenar eller nödvändiga ingredienser för att forma liv kan betraktas som ytterligare en förenklad förklaring.

Du är Universum*

Eftersom det är hur alla varelsers förnimmande perspektiv inom den materiella världen skapar sin värld. Exempelvis varelser som är formade för ett klassiskt liv baserat på den Lyriska rasen existerande i lägre densiteter som 3D eller 5D (felaktigt namn och enbart nämnt som grov referens).

Dock är allt som finns:

- det synliga,
- ren energi,
- ett sandkorn,
- en atomkärna,
- en elektron

-vad du än kan tänka dig, ALLT är ett väsen. Allt är tänkande och allt är "någon" med sinne och medvetande. Som jag har förklarat bildar enkla varelser ALLTID mer komplexa varelser.

Enligt New Age-konceptet sägs det att:

- Vi alla är sammankopplade
- Vi alla är ett

-vilket i sin omfattning kommer till korta i dess extrema enkelhet och utgör ett blekt koncept i jämförelse med hur det verkligen förhåller sig.

Det beror på att alla varelser, levande eller inte, allt som finns, återigen med den mest utvidgade betydelsen av ordet ALLT, är delar eller partiklar med medvetande som inte bara bildar vad som från ett eller annat perspektiv är en mer komplex varelse, utan är i sig ALLT, det vill säga den Ursprungliga Källan själv:

- från ett sandkorn,
- eller en elektron,
- till en hel galax,
- eller mer

- och de är, jag bekräftar "holografiska fragment" av den Ursprungliga Källan som innehåller rätten till all dess egenskaper. Och detta kvarstår som ytterligare ett sätt att förklara det oförklarliga.

Det finns:

- ingen materiell och andevärld,
- inga andra dimensioner,
- inga alternativa tidslinjer,
- inga parallella universums,
- inga densiteter.

De utgör alla koncept och idéer i försök att förklara något som är för stort för att kunna förstås från lägre nivåer av existentiella-medvetanden, på grund av att även detta utgör ett annat begrepp. En annan idé. På grund av som jag sade ovan är allt som finns och kan finnas är redan ALLT.

Jaget och Egot - Fixeringen vid Jaget kan definieras som Egot*

Allt som finns, inklusive vad vi alla är kan sägas vara sprungna från idéer. Vi utgör en sammanlänkning av en uppsättning begrepp som definierar våra gränser som i sig inte existerar.

Anknytning till begreppet av Allt som varje person skulle förstå är det som definierar honom eller henne. Allt som han eller hon inkluderar som en del av sin person inklusive delar av det medvetna och omedvetna, plus det vi förkastar, är vad som formar "Jaget" och **fixeringen** vid "Jaget" som skulle kunna definieras som Egot.

Och detta utgör inget annat än sammansättning av idéer, koncept och övertygelser som alla har.

"Har" även som själ utan den religiösa laddningen, *eftersom en själ inte är "något"*... den bildas bara av en grupp idéer inom det stora sinnet i form av en konstant;

- en nod som bildas av stationära vågor med en specifik överton som sammanhåller dem till varandra formande av vad som kan sägas vara en "person", en särskild individ.

Varje individ, varje "person" som låser sig vid dessa idéer kommer oåterkalleligen att skapa ett mentalt filter där han inte kommer kunna se eller tolka sin omgivning på annat sätt än genom dennes lins, som utgörs av vad han fäst till sig vid och hans idéer. Var han även kommer att ta bort allt som inte passar hans speciella uppfattning om vem han är.

En persons yttre värld speglar bara vem han är och jag slår fast att det är något absolut.

Det ÄR personen, inte vad denne reflekterar inifrån sitt väsen för att skapa en yttre värld eller miljö så som New Age försöker förklara. Utan det är den yttre världen som den uppfattas av varje person som ÄR personen själv, utan gränser som om han lever inom ett område där han är något som är mindre och innesluten i den världs-miljön.

Personen själv är hans miljö och hans miljö är personen vilket i sin tur definieras av denne genom linsen av vad han förkastar och vad han inkluderar i sin egna definition av sitt "Jag" vilket kommer att forma **fixeringen** vid idéerna som kan benämnas Ego.

Allt är ideer*

Från detta perspektiv försöker jag förklara för dig varför det inte kan finnas och inte kan existera någon:

- "Materiell Värld" och "Andlig Värld".

Och det kan inte finnas:

- Tid,
- Rum,
- Avstånd.

Alla är idéer och fixeringar vid begrepp, innefattande i personliga definitioner av de som har ett "Jag" och ett Ego.

Kroppen i sig själv är bara en manifestation av en grupp idéer och är vad som formar illusionen av att vara i en yttre värld när personen medvetet **ÄR** sin yttre värld.

Konceptet innebär att varje enskild person formar sin egna värld på ett visst sätt och lägger till en kollektiv tanke var andra delar hans idéer i större eller mindre grad, vilket formas till en delad "Yttre" värld som utan att vara helt ogiltig egentligen bara är ett annat försök att helt enkelt förklara att varje personligt-medvetande är allt som finns, var denne är innesluten och illusoriskt begränsad av linsen eller "behållarens-begränsning" av världar som kan kallas de fästen - fixeringar vid det som definierar hans egna existens och individualitet, den grupp av idéer som bildar hans Jag och Ego och personens fasthållande vid dem.

Det är det som begränsar eller skapar illusionen av att vara begränsad och på så vis att det föreställs finnas universella materiella eller fysiska lagar som är "obrytbara". Vilket ytterligare bara är idéer och tillhör till sådana koncept!

Tid*

Går vi vidare till Tid, kan den aldrig vara en konstant och den kan inte vara något separat från sinnet. Den utgör helt enkelt den evolutionära processen med vilken tanken utvecklas. Den är resultatet av ett sinnes interna dialog.

Tiden kommer alltid att vara relativ och flytande samt att den alltid kommer att vara föränderlig. Tid är du och dina idéer och var och hur du bearbetar dem. Dina bindningar till det möjliga och det omöjliga att uppnå vilket är bindningar till ditt Jag och ditt Ego som du inte förkastar av rädsla för att förlora din individualitet. Rädslan av att förlora vad som definierar dig är det som blockerar din mentala expansion.

Avstånden i Rymden är baserade på Tid. Det beror på att det utan mätning inte finns avstånd. Det innebär att Tid utgörs av idéer. Samma gäller för Energi och Materia vilka är illusoriska tolkningar... De är endast idéer sett genom linsen av andra idéer som definierar dem som något och inte något annat.

För att förklara det utgör kroppen som sådan ett gott exempel. Om det finns kropp så finns det materia, om det finns en känsla av värme eller kyla finns det energi och om jag föddes, lever och dör finns Tid. Återigen, koncept och kompletterande tillägg upprätthåller fler koncept och kompletteringar.

Alltså:

- inget liv existerar,
- ingen död,
- ingen tid,
- inga avstånd,
- ingen rymd.

Allt som finns är idéer som flödar i ett omfattande sinne som är du, helheten. Och du formas av var och en av oss vilket även gäller sandkornen.

Vi är alla ett från det mest utvidgade perspektivet av Ett - den Ursprungliga Källan.

Varje person som i din uppfattning är en "annan" finns bara där, eftersom du har idén att denne finns där genom din koppling till begreppen av ditt Jag och Ego som du inte släpper taget om, även när du vill släppa taget om dem.

Alltså för varje:

- person,
- mineral,
- energi,
- växt,
- djur,

- som du möter de är du igen, alltid i det eviga nuet. Bortom tid och rum. Det finns ingen död. Det finns inget liv. Bara fler begrepp och fixeringar kring dem.

Ideer formar Levande och Dödas världar*

Låt oss nu tala utifrån det objektiva perspektivet av någon som analyserar personer som säger att de lever. I detta fall från deras grupp, vars uppfattning är av vad som definierar dem med deras respektive "Jag" och Ego.

Det är det fullt giltigt att se att det finns liv och att det finns död. I detta fall talar jag inte från ett mer utvidgat perspektiv, utan bara från det objektiva perspektivet för den gruppens föreställnings-mässiga - ideologiska begränsningar, inom vad som kallas **Inkarnation**.

Inom gruppen finns självklart liv och död som upplevelser. Viktigt att säga att gör ont att förlora nära och kära och kränkande att säga att det inte finns någon död. Dock finns det mer att tillfoga till detta.

Gruppen av idéer som upprätthåller det upplevda konceptet att vara levande överensstämmer med de tillägg av lagar som bestämmer att detta något var "det" som dödade dig. Men det som format dig finns där, ditt sinne, dina idéer och till med ditt Jag, ditt Ego. På samma sätt som du bildade vad som uppfattades som yttre begrepp i form av den materiella världen kommer du även att forma:

- den andliga världen,
- livet efter döden,
- de dödas värld,
- mellan-livet eller vad du nu vill kalla det.

Din värld, "materiell" eller inte formas av dina idéer och dina anknytningar till dem.

Det är anledningen till att jag kan bekräfta för dig att du är resultatet av hur du lever. Vilket är din värld som du tycker om och älskar samt vad du avvisar som är vad du inkluderar av "det" inom dig som person eller kropp som hjälper dig att definiera vem du är i din definition av ditt Jag och ditt Ego.

När du "dör" lämnar du en grupp idéer som format din materiella värld... och på exakt samma sätt kommer du att forma ditt efter-liv efter detta. Jag insisterar på att det inte är något utanför dig, utan det är redan vad du är. Din värld och din miljö vilken formas av dig för att det är du.

Vad du än:

- har,
- vad du än tänker,
- vad dina värderingar är,
- dina tillägg,
- dina koncept,
- din etik och andlighet

-så är det du. Och det "tar du med dig" när du dör och där formar du andra verkligheter, din andliga värld, ditt efterliv.

Det är orsaken till att "de dödas värld" existerar och då i form av en Spegling av den Materiella Världen.

Samma gator, samma människor, samma "karta" eftersom de är vad de personer som lämnat knutit till sig av den materiella världen formande sin spegel av den världen. Ett slags konstverk som utvecklas från den avidne personens egna tankar, när denne inte låter sig själv överskrida i syfte att bilda andra mer utvidgade verkligheter, utan "binder" de sig att bilda en värld nära på identisk med den "Verkliga-Materiella". Dock kommer den världen att framstå som dekadent och modlös för det mesta.

På liknande sätt kommer även vackra och lugna världar kunna formas, fulla av frid och skönhet samt varje variant däremellan. Och dessa utgörs även av en annan uppsättning idéer som jag delar med er, utan avsikt att avsikt att påverka eller insistera något.

Glöm de grundläggande begreppen som Karma liknande orsak och verkan. De syftar bara till att förklara något från en eller annan nivå av medveten-tanke.

Du behöver bara veta att:

- din omvärld är du,
- och det som begränsar dig är dina idéer samt vad du ytterligare samlat på dig av dessa,
- det är det som bildar ditt Jag, ditt Ego.

Notera särskilt att de delar som du inte tycker om i din omvärld är orsakat av vad du inte tycker om med dig själv. Det är anledningen till att du aldrig ska vara rädd för att möta vad som gör dig skrämmd och det du inte tycker om hos dig själv. I så fall begraver du bara detta i ditt omedvetna - materiellt omedvetna vilket leder till att du håller fast vid det i ditt andliga omedvetna som formar den du är i livet och inte vad som fel benämns - Sjal.

Du:

- är Allt,
- formar Allt.

Vad som begränsar dig är dina idéer och dina anknytningar till dem.

Det finns inga "sega degiga" densiteter där manifestationerna är "långsamma" med ursäkter av anknytningar till det. Allt består av en Mängd/Massa som utgörs av den Ursprungliga Källan. Vilket är du. Vare sig det gör dig frustrerad eller inte att se resultat av det. Oavsett om du inte tycker om din värld om du anser att den inte passar in på dina ideer av vem du är, ditt SJÄLV och ditt EGO. Oberoende om du tycker om det eller inte så är det Du.

Du kan bara möta det som är du själv utan rädsla eftersom nyckeln ALLTID är att kunna möta dig själv och roten till svårigheter är:

- Dina låsningar vid ditt Jag och ditt Ego som utgör roten till alla dina problem.

Går jag exempelvis högre upp (i medvetandenivå)* beskrivs fler saker ur många fler synvinklar som ofta inte bara verkar vara motsägelsefulla utan är motsägelsefulla. Det beror på att tillvaron i sig är sammansatt av motsägelser var allt som begrepp är giltigt. Och mer så perspektivet av det Absolutas, där allt är integration och var det därför sker integrering av det giltiga och det ogiltiga. Det falska med det sanna.

Det beror på att detta endast består i att vara idéer inom ett sinne som försöker klassificera ideerna på den ena eller andra sidan av dualitet med hjälp av värden och idéer som inskränker sig till observatörens begränsade medvetande. I sin tur är det definierat av dennes kopplingar med vad som definierar personen som ett "Jag" och som ett Ego och vidare, även definierad av vad denne förkastar i sin definition av sig själv.

I min fulla avsikt beskrivs och används Jag och Ego som manifestationer av dualitet i en och samma person som finns inom alla. Utom Ursprungskällan som är Allt. Och i denna position beskriver jag för er nu att det för mig och från mitt speciella perspektiv finns:

- inte några densiteter,
- inga tidslinjer,
- inga parallella universums,
- inte något som kan definieras som en existentiell värld som är delad eller inte.

Beskrivning av koncept för utveckling av medvetande*

Tidigare har mina motparter, andra versioner av mig, mina vänner och andra personer beskrivit tusentals teorier om exempelvis att Universum är gjort av existentiella densiteter innefattande det enkla till det komplexa. Till att börja med har de listat dem som i 1D, 2D, 3D och så vidare upp till 12D eller mot oändligheten.

Dessutom har det beskrivits teorier om en stegrande utveckling från det låga som skulle kunna vara 1D utgörande mineral-riket till successivt utveckling till vilken högre densitet som helst, fast vanligtvis 9D eller 12D.

I dessa exempel kan dessa ses beskrivna i form av en graf som stiger från det enkla till det komplicerade eller ett måttband, var varje persons persons perspektiv av förnimmade medvetande illustreras i form av markeringar, var till var. Detta avses avgöra hur de kommer att uppfatta sin existentiella värld från den verkliga, möjliga och det omöjliga.

Även om dessa begrepp fortfarande är giltiga som enkla begrepp från ett perspektiv i syfte att bidra till en inledande förståelse, är det nu dags att avancera mot beskrivningar som är mer i linje med hur jag personligen uppfattar det och som min syn är på detta. Och när jag förklarar mitt perspektiv är det inte min avsikt att påtvinga någon något.

Varje person som är medveten om sig själv är:

- inte **en** enhet
- utan resultatet av **summan** eller sammansmältningen **av enklare medvetanden** som enligt överenskommelse delar liknande uppfattningar som dock aldrig är samma.

Jag definierar enklare medvetanden här i ett jämförande perspektiv till vad de formar när de går samman för att forma ett medvetande med en högre grad av utvecklad förståelse och uppfattning.

Enligt detta innefattas att:

- ingen är en person,
- ingen är en själ,
- utan vi alla är en samling av summorna av andra personer som består av oss och som ständigt matar vårt medvetande i en oändlig graviterande ström av medvetanden som flödar och kommer samman i noder vad vi kallar ett folk.

Dessa enkla kommer att bilda grupper i ömsesidigt samarbete som i sin tur kommer att bilda allt mer komplexa grupper. Perfekta exempel på det är cellerna i en kropp, som har sina egna livs-cykler, sina egna uppfattningar, inklusive sina egna inre organ, inklusive ett reproduktionssystem samt en primitiva hjärna i cellmembranet. De sammanförs så via förenliga egenskaper på ett organiserat sätt i syfte att bilda en mer komplicerad organism som kallas kropp, vare sig de handlar om en mänsklig kropp eller inte.

Vad det gäller medvetandet är processen likartad. På grund av att jag tidigare förklarat att det inte finns någon materiell värld utan enbart en uppsättning av överenskomna kopplingar till ideer som genom beslutsamhet kommit att successivt framträda i form av lagar (exempel så kallade fysiska lagar)* vilka bland annat kommit att påverka uppfattningen att materia finns. Trots att allt från början endast var en ide.

Detta leder till att perspektivet av varje persons förnimmade medvetande formas av andra enklare personer vilka i sin tur har formats av andra med ännu lägre uppfattning och medvetande och så vidare. På så vis kan successivt allt mer komplexa varelser formas som till slut når den Ursprungliga Källan.

För mig betyder det att varje medveten person i sig själv utgörs av:

- ett helt universum och det är den personens hela universum,
- sin egen tidslinje,

- sin egna fullt giltiga uppfattning av allt som finns samt av allt som är möjligt och inte.

Å andra sidan ser jag Tid som ett direkt resultat av varje individs medvetna processande av sin tankenivå och personliga expansion. Och dina uppfattningar om avstånd och hastighet kommer att bero på din tidsuppfattning och allt annat som definierar dem. Eftersom hastighet och avstånd beror på Tid och Tidsuppfattning.

“Bubblor” - metafor för utveckling av respektive varelse och arter*

Beträffande perspektiv av vad som utgörs av ett uppfattat medvetanden från någon som lever, ser jag:

- inte densiteter eller dimensioner,
- inte något liknande markeringar på ett måttband,
- utan snarare en form av “bubblor” vilka var för sig har sitt egna begränsade medvetande av förmimmelser.

I detta fall formas bubblor av andra bubblor vilka matar varandra i ett konstant flöde av medvetanden som dras till varandra i Ether - havet, vilket i sig själv är format av dem.

Dessa Bubblor är i sig själv särpräglade och inte replikerbara innehållande allt som definierar dem som någon de vill se, vilket är vad som definierar dem men även vad de avvisar. Det är sammantaget vad som kommer att definiera dem.

Ett hav av enskilda medvetande bubblor berör varandra. Områden delas och inom dessa kommer det att formas överenskomna uppfattningar bland personer eller grupper av personer.

Med denna beskrivning försöker jag ge form åt något som är omöjligt att beskriva med ord, eftersom alla beskrivningar som jag eller någon annan försöker ge uppenbarligen inte kommer att kunna stämma överens med vad det verkligen är. Vad jag försöker beskriva är inte ens hur jag ser på det. Min tanke är bara att via mina mentala begrepp försöka göra något begripligt som jag kan dela med er.

Jag refererar till en ”bubbla” i form av en behållare med något inuti som i sig har en gräns som utgörs av membranet hos nämnda bubbla. Inom den sfären ser jag att den innehåller allt en person har som definierat sig som någon unik. Som jag har sagt tidigare, vad han accepterar och älskar samt vad han avvisar är sammantaget det som definierar honom själv som ett ”Jag” (positiv sida) och ett ego (negativ sida) i ett individuellt perspektiv av medveten uppfattning.

I detta fall kommer denna ”bubbel-individ” beröra andra och dela sina uppfattningar med andra ”bubbel individer” inom områden som de delar.

Och det handlar inte om placering inom någon densitetsnivå, eftersom jag ser att alla personer på ett eller annat sätt är beroende på respektive betraktarens lins (primärt sinnen)*, vilken förutses existera i alla möjliga densiteter, med alla möjliga Grader av Intelligens av Tankar och av Medvetande, allt samtidigt, var det inte finns några bubblor utan endast ytterligare koncept i försök att ge form åt något ogripbart och omöjligt att definiera, eftersom vi trots våra bästa försök alltid kommer till korta.

I våra försök att förklara det oändliga kommer alla möjliga begreppsbyggnader till korta.

I slutändan handlar det hela om en enda mängd av Medvetanden i form av en rad av individuella personer som enbart via sina uppfattningar i en eller annan sekvens utbyter ideer. Och det är idéerna som formar och begränsar personerna som sådana. Idéen att vara begränsad innebär att du börjar och slutar någonstans. Allt som kan existera är medvetande och övrigt är illusoriskt i form av bihang till de karaktärer som är skapade av samma totala Kosmiska Sinne.

Således kan det inte finnas någon död ens från den egna synvinkeln eftersom det bara skulle utgöra upplösningen av en sekvens av idéer som definierar vad en inkarnation är och:

- Döden kan bara existera i sinnet bland de som lever.
- Döden som sådan existerar bara i sinnet bland de som lever.

Du och jag samt alla andra är bara den Egregor som bildas av anknytningarna till våra idéer.

Rädslan för döden, före och efter döden... *

Du kan bara frukta döden medan du lever men under den tiden kommer du inte veta varför du inte behöver frukta den. Det är fullt giltigt att frukta döden när man lever, vilket som dualitet definieras av livet själv och det kan inte finnas det ena utan det andra. Människor som lever ser och känner lider kontinuerligt av dödens effekter, vilket är särskilt påtagligt när det händer nära och nära.

Dock gäller det bara så länge du lever och är bara giltigt när du befinner sig i en inkarnation utan att minnas tidigare liv, eftersom döden i den situationen representerar upplösningen, förstörelsen av "Jaget" och Egot. Detta är dock enbart illusoriskt, eftersom det som formade "Jaget" och Egot är samma idéer och kopplingar till dem som existerade före vad som kallas inkarnation, men dessa kommer även att fortsätta existera efter döden.

Att vi de facto samlar på oss erfarenheter när vi lever via inkarnationer är oundvikligt. Men dessa liv kan bara erfaras fullt ut om minnen från allt vi har varit tidigare och allt vi någonsin har varit minns. Om minnet skulle vara komplett skulle vi vara den Ursprungliga Källan, vilket vi samtidigt är, eftersom vi är allt. Som allt-omfattande återspeglas det i idén av att ha en begränsad inkarnation i ett tidsintervall med vissa regler av det möjliga och omöjliga. Vilket vi själva skapat.

Döden är obestridlig. Att vara rädd för den är ett val. Om vi inte är rädda för att dö när vi lever kommer döden tappa sin kraft, på grund av att det inte finns något i döden som någonsin behöver fruktas.

Dock, genom val är det även möjligt att behålla rädslan för döden, när man är död.

Rädsla för döden kan ses som att inte önska upplösning av sitt Själv och Ego trots att det ändå inte kommer att ske som jag redan förklarat.

Den effekten leder till den föreställda idén eller behovet av att vara kvar i "De Levandes värld". Från andevärldens sida leder till att det skapas likadana eller liknande världar från ande-sidan var de avlidna "lever" i världar som föreställs av deras förnimmelser och begränsningar av "Jaget" inklusive Egot samt deras kopplingar till allt detta.

[Återigen här använder jag "de levandes värld", "de dödas värld" och så vidare som förklarande uttryck samt för att inte motsäga mig själv.]

Eftersom varje världs existentiella sceneri formas genom överenskommelser mellan olika individers individuella perspektiv av sina förnimmelser som de själva upplever vilka är separat från andra genom deras anknytning till vad som definierar just dem. Jag uppfattar inte någon skillnad av varje persons föreställning av sin världs giltighet, utan ser alla världar som lika verkliga.

Vilket exempelvis gäller de världar som de Levande och även som de Döda skapar. De är samtliga framställda eller utvecklade av vad som även kan sägas benämnas Egregores tankar och var person eller Egregores är i sin tur formade av andra som är enklare i sitt tänkande och förståelse.

Det leder till att:

- varje världs densitet eller existentiell värld,
- varje tidslinje,
- varje parallellt universum som sådant

-utgör i sig själv av en individuell person.

Personer på enkla medvetandenivåer formar andra mer komplexa och dessa i sin tur är del i forandet av än mer komplexa. Var och en från sin nivå och från sitt uppfattade perspektiv kommer att utgöra ett komplett Universum. Det är vad jag menar med "bubblor" där var och en av dem inte skall antas innefatta en stegrad nivå utan formas och utvecklas i ökad komplexitet genom addering av och från andra.

Vad jag ser och uppfattar är kort och gott att det inte finns några separata världar, utan en enda existentiell Massiv illusion begränsad av koncept och anknytningar av varje medvetandes förnimmande perspektiv.

Samspel mellan olika världar - varför vissa kan se "spöken" *

Det betyder att De Dödas Värld och De Levandes Värld och alla andra världar överlappar varandra var det det inte finns några andra gränser än de som formas av idéer.

Varje individ, var han än är eller "lever", på de levandes sida eller de dödas sida eller vad som helst (olika densiteter, tidslinjer, parallella universum och liknande) kommer att definiera för sig själv "varifrån till var" och hur omfattande han därmed kommer kunna uppmärksamma och fungera.

Med det ovan sagda kan jag även förklara varför det finns fenomen som spöken och entiteter vare sig de är välvilliga eller mörka eller alla möjliga sorters ting av ohyra samt varelser som på Jorden beskrivs som tillhörande de lägre Astrala och de i högre världar eller densiteter. För att använda begrepp som är vanliga med dem som förekommer på Jorden.

De finns bara där alla dessa. Normalt kan de inte ses på grund av överenskomna förnimmande begränsningar men just på grund av kvalitativa egenskaper hos vissa existentiella "bubblor" som överlappar varandra orsakas ibland att vissa varelser kan ses eller interagera eller till och med påverka förändring i den fysiska världen som inte borde kunna existera i.

Därför handlar det bara om en soppa av överenskomna uppfattningar sedda från perspektivet av den fysiska kroppen under en inkarnation. Kroppen fungerar som ett filter vars syfte är att fokusera uppmärksamheten enbart på att leva i en existens med överenskommelser som definieras som "De Levandes Värld". Således kommer varje person som är inkarnerad eller inte att skapa sina egna självpåtagna gränser gällande vad som förhindrar eller tillåter dem att uppfatta och fungera i andra existentiella "världar".

Eftersom det finns en omfattande mängd av och olika typer av överenskommelser, kommer vissa människor att kunna interagera med "den andra sidan". Och likaledes kommer varelser med kännedom och perspektiv på den "andra sidan" kunna interagera med den "levande" sidan. Allt beror på de begränsningar som varje enskild individ tagit på sig själv att kunna förnimma baserat på dennes kopplingar till de idéer som definierar denne som "någon", vilket är vad som definierar Självet och Egot.

Du ser inte andra världar där eller här eller varifrån som helst på grund av att du baserar din uppfattning på en självpåtagen gräns som du överenskommit avseende din uppfattningsförmåga. Dock finns de där, även om du inte ser dem.

Allt interagerar med allt kontinuerligt och i detta ALLT utgör Universum som helhet den Ursprungliga Källan i form av en enda MÄNGD AV MASSA.

Det är orsaken till att:

- det finns spöken och entiteter och allt annat som "inte borde finnas" som uppfattas av vissa människor genom överenskommelser,
- överenskommelser är idéer och idéer är frekvenser.
- den individuella frekvensen kommer att definiera vad som uppfattas och vad som upplevs.
- vissa människors avtal sammanfaller med något vackert eller andras med något fullt som monster eller vad de nu ser.

Men det kommer alltid att framstå som en direkt spegel eller konsekvens av dina tankar och vem du är.

Du är:

- vad du tror,
- du har alltid varit en Egregor som är din egna skapelse,
- dina tankar kommer alltid att variera, därför kommer dina förnimmelser alltid förändras.

Däri ligger den totala kontroll du har över hela ditt liv och allt som existerar i det:

- via Ditt Sinne.

Varje:

- varelse,
- perspektiv av uppfattade,
- varje mineral,
- växt,
- djur

-kommer att ha sitt egna sätt att tolka Universum.

Var och en kommer skapa sin egen uppfattning på sin medvetandenivå som formats av dess erfarenheter och lärdomar under hela sin existens. Och detta formas i sin tur av den koppling respektive har till sina ideer med vilket denne formar sin självuppfattning av sitt Jag, sitt Ego.

Vad de gäller den så kallade Materiella Världen tolkas den olika av skilda raser.

Vad det exempelvis gäller för människan, finns det en tolkning som är specifik för dem baserat på deras uppfattningsförmåga och förståelse:

- i första hand deras begränsade 5 sinnen,
- i andra hand att de använder ett resonemang med tendens mot det vetenskapliga.

Det innebär att de redan införlivar element som de känner igen som existerande sanningar i sin verklighet med hjälp av vetenskapliga resonemang. Ett exempel på det är radiovågorna.

Även om denna tolkning är specifik för den mänskliga rasen, finns det andra raser, andra varelser vilka kommer att forma helt andra begrepp. Vissa kommer att sammanfalla med människornas men andra inte. Dessa vad jag kallar "bubblor" berör varandra på områden med liknande överenskommelser kring föreställningar och förståelser, vetenskapliga eller inte. Men det är bara kring ämnen som berör de olika varelserna som leder till att de gör överenskommelser på ett eller annat sätt.

Det är anledningen till att jag kan bekräfta att:

- det inte finns några existentiella densiteter som sådana,
- inte finns olika tidslinjer,
- inte finns parallella universum,
- inte någon tid eller rum.

Allt detta kvarstår endast som definitioner inom en ramverk av överenskomna uppfattningar som stödjer teorier och idéer som en varelse eller en grupp av varelser skapat en stark anknytning till, på grund av deras kraftfulla definition av sina begrepp kring självets identitet.

Du lever inte i en densitet-dimension - Du är den*

Vad de kallar:

- densiteter,
- dimensioner,
- tidslinjer,
- tid,
- parallella universums

- är inte något utanför dem.

Du lever inte i en dimension och inte heller i en densitet.

Det handlar bara om en personlig process av medvetandets utveckling som varje Varelse måste forma själv.

Det är som om ***Varelsen själv är själva Densitets Dimensionen.***

Inte så att Varelsen lever inom en Densitets Dimension som om den skulle lämna den erfarenheten, för att igen leva i en annan som en illusion. Vilken i så fall igen bara är formad av dess idéer och kopplingar till dem.

Ett exempel på ovanstående är att dimensioner och densiteter går hand i hand. Allt eftersom högre densitet nås kan fler dimensioner komma att kunna uppfattas. På grund av att en "högre" densitet uppnås genom ansamling av bearbetad och inkorporerad kunskap med hög grad av förståelse som subjektet har införlivat i sin självuppfattning så kommer denne vidare definiera med sina fixeringar kring vem han är, Självet och Egot. Och därför expanderar den Varelsen själv med vad denne förstår och uppfattar. Vilket kommer att forma en känsla av kontroll över dennes liv som på ett naturligt sätt kommer att öka den personens "vibrationsnivå".

Sjelva definitionen av densiteter exempelvis mellan en låg seg, långsam och snabb på hög nivå för jämförelse av ett lågt jämfört med högt vibrations tillstånd, är bara ett av många sätt att förklara Universum. Men det kommer aldrig att kunna förklara det helt.

Det handlar inte bara om vibrationer. Ta exempelvis den hastighet bladen på en fläkt snurrar som bara framstår som suddiga när de rör sig snabbt i förhållande till observatören. I det fall observatören snurrade med samma hastighet som bladen skulle observatören kunna se på dem som om de stannat men allt annat i "rummet" skulle bli suddigt.

Ju högre densitet desto större komplexitet som leder till att fler dimensioner uppfattas*

Beskrivning av betraktarens perspektiv i rummet eller betraktaren som snurrar med fläkten som skilda densiteter (tätheter) var det uppmärksammade perspektivet för det ena eller det andra tillåter en att se och uppfatta saken på olika sätt. Dock förhindrar det en från att se det andra perspektivet klart.

Onödigt att nämna att även om förklaringen förefaller märklig och hjälper till att skapa en mental bild av densiteter, är den långt ifrån möjligt med det förklara vad som verkligen händer i Universum i detta ämne. Endast bara ytterligare en idé, ett annat verktyg som hjälper oss att förstå mer men hela bilden ges inte. På grund av att vi från vårt perspektiv av betraktande med hjälp av exemplet av en fläkt i rummet så förstår vi att fenomen inte involverar densiteter (tätheter) utan endast utgör ett perspektiv på rörelser.

En densitet kan snarare förklaras som en ansamling av begrepp och idéer som bidrar till forandet av vad som läggs till för att definiera det Observerade Subjektets "Jag" och Ego. Processen kan beskrivas som enkel expanderande av kunskap som bidrar till att det Observerade Subjektet kommer att uppfatta fler detaljer, mer data, som ökar hans uppfattning vad som utgörs av dimension på den densiteten.

Dock handlar det inte som om att fler saker uppfattas som redan fanns där, utan det är det specifika Observerande Subjektet som är den som har expanderat och kan därmed forma en mer komplex verklighet rikare på detaljer.

Det är anledningen till jag insisterar att den så kallade Materiella Världen inte existerar. Konceptet kring en Materiell Värld kommer obönhörligen forma sin motsats:

- Icke Materiell Värld, som bara utgör ett uttryck som innefattas inom gruppen av överenskommelser till vilken ett eller fler perspektiv av Förnimmande Medvetanden har stark anknytning, eftersom det definierar dem och deras självuppfattning, på grund av att de formar deras Jag och Ego.

Men det kommer det inte att inkludera andra synpunkter än de egna inom den grupp som skapar sin uppfattning om dessa ideer.

Det är här jag försöker förklara för er att andra Varelser har åsikter, överenskommelser och uppfattningar som inkluderar andra typer av existentiella verkligheter. Inte som att leva dem utan som att vara dem.

De personer som lämnat sin fysiska inkarnation och har kopplingar till sitt liv i den "Materiella Världen" är de som inkluderas och kommer att ha sin uppmärksamhet överlappad mellan den så kallade Andliga Världen eller Lägre Astrala samt den Materiella Världen. För att använda en begriplig terminologi.

Dessa typer av till synes konstiga varelser, entiteter, kryptozoologi, spöken och allt detta som kan skymta fram men som inte borde finnas där är enligt min uppfattning orsakat av allt jag försöker beskriva här.

Det finns bara en Universell Massa av Rent Medvetande. Vi kan kalla den Ether eller den Ursprungliga Källan.

Allt annat finns inom detta:

- de holografiska fragmenten,
- densiteter,
- dimensioner,
- tidslinjer,
- parallella universums.

- Vilket är eller kan bara ses som något som blir uppfattade av en Varelse eller grupp av Varelser från sina respektive förnimmelse perspektiv av deras medvetandenivåer.

I allt vad jag nämnt ovan har min strävan varit att med begränsade ord förklara varför det inte finns någon död, eftersom den utgör ett begränsat begrepp inom ett ramverk av överenskommelser som endast reflekterar "Jaget" och Egot hos de som lever med överenskomna gemensamma perspektiv.

Av den anledningen finns otaliga verkliga Materiella Världar, en för varje Varelse Förnimmande Medvetande.

Detta är skälet till att jag försäkrat er att **Det Finns en Tidslinje, ett Parallellt Universum, en Densitet eller Dimension för var och en av er och för varje existerande varelse.**